

**Liturgie voor de kerkdienst in Ravenstein
op 11 december 2022.
Derde zondag van Advent
'Zondag Gaudete Verheugt u'**

**In deze viering doen Maarten, Sjouke en Vincent belijdenis
van hun geloof.**

Bij binnenkomst wordt gezongen: Bonum est confidere (Het is goed te vertrouwen)

Welkom en mededelingen

Hierna steken we de paaskaars én de derde adventskaars aan.

Aanvangslied: Lied 440 vers 1 en 2

Groet:

V: de Heer zij met U

G: **Zijn vrede met U!**

Drempelgebed:

V: Kom tot ons, God,

G: **naar U gaat ons verlangen uit.**

V: Wek op uw kracht en schenk ons nieuwe adem!

G: **Kom tot ons God, wek op uw kracht!**

V: Kom tot ons, God,

G: **raak ons met de hartslag van uw liefde.**

V: Draag ons op de vleugels van uw vrede in de vonken van uw licht.

G: **Kom tot ons God, wek op uw kracht!**

V: Bouw ons tot een stad van recht waar wij wonen in uw zegen.

G: **Amen**

Gebet om ontferming voor de nood in Gods Schepping.

Zingen: Lied 440 vers 4

Gebed om Gods Geest

Zingen: Lied 686 vers 1 en 2

Inleiding tot de openlijke belijdenis

Presentatie:

Vincent Verbraak, Sjouke Meerdink en Maarten Verbraak hebben aangegeven dat zij de doop die zij als kind hebben ontvangen willen beamen en dat zij hier in deze gemeenschap hun geloof willen belijden.

Wij zijn bij elkaar geweest, hebben indringende gesprekken gehad en daarbij als leidraad gebruikt de geloofsblijdenis van Nicea, de Apostolische geloofsblijdenis en de Tien Woorden. Wij als gemeenschap hier in Ravenstein zijn blij dat jullie dit willen doen en daarbij willen jullie ieder op je eigen persoonlijke manier iets van dat geheim met ons delen.

Maarten: met 'een na-apostolische geloofsblijdenis'.

Sjouke: met 'Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde'

Vincent: met 'eigen verhaal'.

Wij gaan allen, zo mogelijk, staan en doen belijdenis van ons geloof:

Wil je de Heer je God dienen en naar zijn stem alleen horen?

Ja, dat wil ik.

Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?

Ja, dat wil ik.

Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Ja, dat wil ik.

Geloof je in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde?

Ja, ik geloof.

Geloof je in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden?

Ja, ik geloof.

Geloof je in de heilige Geest; geloof je in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; de vergeving van de zonden, de opstanding des vlezes, en het eeuwige leven?

Ja, ik geloof.

Geloften

Gemeente, wilt u Maarten, Sjouke en Vincent naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?

Ja, dat willen wij.

Gemeente kan gaan zitten.

En aan jullie vraag ik:

Willen jullie je aandeel hebben in de gemeenschap die samengeroepen is rond Schrift en Tafel met lofzang en gebed en daarin je verantwoordelijkheid nemen; en wil je je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt?

Ja, dat wil ik.

Handoplegging

Verwelkoming

Gemeente, draag in uw gebeden hen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en ga met hen de weg van het Koninkrijk. En jullie: welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.

De vrede van de Heer is altijd met jullie allen.

Zingen: Lied 912 vers 1, 3, 5 en 6.

Verwelkoming door Leon Teubner.

Overweging

Meditatief orgelspel.

Na de dienst is de collecte bij de uitgang voor kerk en diaconie

Dankgebed, voorbede, stil gebed besloten met het 'Onze Vader'

Zingen: Lied 687.

Heenzending en zegen van Sint Patrick (na de woorden 'in de naam van de Vader....')

Amen (3x)

Na afloop van de dienst is koffiedrinken en ontmoeting en tevens kunt Sjouke, Maarten en Vincent feliciteren met hun belijdenis die ze hebben uit gesproken.

Verder een fijne zondag, een goede week toegewenst.

Komende zondag, 18 december – vierde advent – hoopt Ds. De Jong uit Oss voor te gaan.

DRIE kaarsen mogen BRANDEN,

vertellen het BERICHT:

het DONKER gaat

VERDWIJNEN!

het wordt al steeds

MEER LICHT

Versje voor de derde advent

Een na-apostolische geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God
die liefde is
de Schepper van de hemel en de aarde.
Ik geloof in Jezus
zijn mensgeworden woord
de messias van bedreigden en onderdrukten
die het rijk van God verkondigd heeft
en daarom gekruisigd werd
uitgeleverd zoals wij aan de vernietiging van de dood
maar op de derde dag opgestaan
om verder te werken aan onze bevrijding
totdat God alles in allen zal zijn.
Ik geloof in de heilige Geest
die ons tot medestrijders van de opgestanenen maakt
tot broeders en zusters van diegenen
die voor gerechtigheid strijden en lijden.
Ik geloof in de gemeenschap van de wereldwijde kerk
in de vergeving van de zonden
in de vrede op aarde waarvoor werken zin heeft
en in de vervulling van het leven boven ons leven uit.

Kurt Marti (1921-2017)

De steen

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er steeds een weg omheen.

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee,
om hem dan glad en rond gesleten te
laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen
het water nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Bram Vermeulen (1946-2004)

**Belijdenis
doen?**

**Belijden is
doen!**



WWW.VISJEPOSTERS.NL