

*Bij Lucas 21, 25-36 (23-11-2021)*

Mensenkind  
blijf waakzaam  
om staande te blijven  
in Gods nabijheid.

Mensenkind  
blijf waakzaam  
om staande te blijven  
in de stormen van het leven.

Mensenkind  
blijf waakzaam.  
Om staande te blijven  
zoek het Oog van de orkaan.

Ga binnen  
in de wolk van de mensenzoon,  
het verberg van God,  
die ons gidst door woestenij.

Mensenkind  
blijf waakzaam,  
laat je hart niet bezwaard worden  
door zorgen van het leven.

Mensenkind,  
blijf waakzaam  
om te blijven staan  
voor het gelaat van de Levende.