



Gemeentebrief
februari / maart 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Kerkgebouw Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein
(Parkeren op De Bleek)
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein
Kerkelijk werk Leon Teubner, omzien-naar-elkaar@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon Jan Bekker, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl

College van Kerkrentmeesters
College van de Diaconie

Rabobank NL55RABO 0143 1025 83
Rabobank NL78RABO 0373 7449 86

Kopij-adres kopij@pkn-ravenstein.nl
Inleverdata voor 20 maart betreft editie april / mei
Opmaak, Layout Eelco van Vliet
Eindredactie Corinne Verbraak
Distributie Jan Bekker

De kerkenraad vergadert in de komende periode op 1 maart 19.30 uur in de Uitkomst.

Kerkdiensten

5 februari	10.00 uur	Ds. Eduard vd Berg-Strijker	
19 februari	10.00 uur	Ds. August Baars	
5 maart	10.00 uur	Ds. Ruth Jellema	
19 maart	10.00 uur	Ds. August Baars	Avondmaal
2 april	10.00 uur	Ds. Gertjan Boer	

Mocht er oppas en / of kinder-neven-dienst nodig zijn op een zondag dan wordt dit geregeld.

Schoonmaakrooster

zondag 5 februari	Lens en Nico
zondag 19 februari	Matty en Henny
zondag 5 maart	Lisette en Hans
zondag 19 maart	Lens en Nico
zondag 2 april	Matty en Henny



Gemeentebrief
februari / maart 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Wel & Wee = Omzien naar elkaar !

Graag brengen wij het volgende onder uw bijzondere aandacht.
Enige tijd geleden heeft de Kerkenraad het initiatief genomen om een zogenaamde 'bezoekgroep' te starten.
Daarmee wordt een aantal reeds bestaande losse initiatieven gebundeld.

Doel is omzien naar elkaar; door en voor leden van onze eigen kleine gemeente.
Wat extra aandacht voor leden die misschien (te) weinig sociaal contact ervaren of zelf moeilijk initiatief tot contact kunnen nemen.
Juist voor hen wil de bezoekgroep een luisterend oor en een open hand bieden.
Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek over hetgeen ons bezighoudt.
Vanzelfsprekend zijn wederzijds respect en vertrouwen belangrijke uitgangspunten.



De bezoekgroep bestaat uit zes vrijwilligers, te weten: Jan & Matty Meerdink, Jannet Liefthing, Nico Schloen, Elly Vreenegoor & Leon Teubner.
Misschien vindt u het ook wel fijn als iemand van de bezoekgroep u, af en toe, eens bezoekt, omkijkt naar u.
Hebt u nog vragen? Dat kan natuurlijk!

Meer informatie bij Leon Teubner, (coördinator, 06-18332929 of e-mail: omzien-naar-elkaar@pkn-ravenstein.nl)

Dag Hammerskjöld en de Johannes Passie

Dit jaar organiseert Karmelkring Oss in het voorjaar twee bezinningsbijeenkomsten rondom het thema: *de mystieke weg*.

De eerste bijeenkomst zal gaan over Dag Hammerskjöld, voormalig Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Ans Bertens, emeritus ziekenhuispastor van het Radboud-Umc zal ons op zaterdag **4 februari** meenemen in zijn religieuze dagboekantekeningen.

Deze bijeenkomst is van 10.00-12.00 uur.

De toegang is gratis; er wordt een vrije gave gevraagd voor de koffie en de thee.



Gemeentebrief
februari / maart 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Op zaterdag **1 april** zal Ad de Keijzer, auteur van verschillende boeken en artikelen over de Passies van Bach, ons inleiden in de Johannespassie. Deze bijeenkomst is van 10.00-15.00uur. De toegang is gratis; er wordt een vrije gave gevraagd voor de koffie en de thee.

Beide bijeenkomsten zijn in de Valkenburcht, Kasteelseplaats 4 te Ravenstein. Meer informatie bij Leon Teubner: karmelkringoss@gmail.com

‘Leed doorleven’.

Beste mensen,

We zijn onderweg naar de lente, onderweg naar carnaval, en via de vastentijd onderweg naar Pasen.

Voor ons – een samenwerkingsverband van de Zorgcoöperatie Ravenstein in de persoon van Willie Peters, samen met Doortje van de Mee, Theo Gallé (RK-parochie) en Leon Teubner (PKN) – aanleiding om u uit te nodigen ‘onder den kastanjeboom’: de plek om eens rustig na te denken, samen luisterend, kijkend, en pratend over het leven.



Dit doen we aan de hand van passende teksten, film, afbeeldingen en muziek.

Het thema dit jaar is: ‘Leed doorleven’.

Wij willen u graag ontmoeten op drie woensdagmiddagen, namelijk op:
22 februari, 8 maart en 22 maart.

Wij komen samen in de zaal van de Valkenburcht, telkens van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur. Meedoen, koffie en thee zijn gratis.

Wij denken dat een ontmoeting van 25 gasten optimaal is. Daarom is het slim om niet te wachten met je aan te melden, maar doe dat zeker vóór 15 februari.



Gemeentebrief
februari / maart 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Doortje van de Mee zorgt voor de administratie: geef je bij haar op, telefonisch, via whatsapp 06-28545146, een e-mail naar dvdmee@hetnet.nl

Van de Vrouwenvereniging

Een nieuw jaar is weer begonnen. Helaas waren we niet compleet, maar dat mocht de pret niet drukken. Een lekker flesje champagne (zonder alcohol want tja...) die even moest ploppen, om het jaar te openen en daarna aan de koffie om samen een spel te spelen.

Marry had het spel vragen over 1997/1998 meegenomen. Jeetje, wat vergeet je namen en gebeurtenissen snel.

En altijd weer die, ach ja natuurlijk.... Maar veel gelachen.

De volgende bijeenkomst is op woensdagavond 15 februari, we gaan carnaval vieren.

We hebben ons verkleed en zorgen voor een carnavalesk verhaaltje, liedje of gedicht.

Op 15 maart bereiden we ons voor op Pasen.

Dit wordt nog verder uitgewerkt door het bestuur.

Iedereen kreeg het jaarprogramma uitgedeeld om niet te vergeten wanneer de volgende avond is en wat we dan gaan doen. Het bestuur heeft een mooi programma in elkaar gezet. Er hangt ook een programma in "de Uitkomst", bekijk het maar eens.



We zijn met 9 dames en vinden het erg gezellig als er meer dames bij ons aansluiten.

Kom je gezellig koffie-/theedrinken? Je bent van harte welkom.

De data voor de avonden vind je ook terug in de gemeentebrief, maar je mag ook altijd iemand van het bestuur aanspreken.

Henny de Vlugt, Diny Bak en Marry van Oosteren.



Gemeentebrief
februari / maart 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Aktie Kerkbalans 2023 loopt alweer !

Op zondag 22 januari hebben we de enveloppen met de Aktie Kerkbalans 2023 achter in de kerk gelegd.

Wij kunnen ons voorstellen dat nog niet iedereen toen de envelop heeft gezien. We leggen de enveloppen komende zondag 5 februari weer achter in de kerk, op de tafel bij het bijbelkastje maar wel met de bedoeling dat iedereen zijn eigen envelop er even tussenuit pakt.

Ligt de envelop tijdens het sluiten van de kerk er nog, dan zullen we ervoor zorgen dat deze bij u thuis wordt bezorgd.

Wij vormen samen een kleine, maar warme en betrokken gemeenschap. De kerk is voor ons, naast een plaats van geloof, gebed en bezinning, ook een plaats van ontmoeting, het delen van elkaars wel en wee, en ons door God en elkaar gezien en gehoord weten.

Gelukkig zijn onze jaarlijkse uitgaven niet al te hoog voor onze kleine gemeenschap.

Het kerkgebouw is al lange tijd niet ons eigendom, daar zorgt de gemeente Oss goed voor.

Maar onze tweewekelijkse diensten kosten wel het nodige aan voorgangers en organisten, en ook aan De Uitkomst, ons gemeentezaaltje, zijn onderhoudskosten verbonden.

Maar het is te doen, als we allemaal, rekening houdend met de inflatie, een iets grotere financiële bijdrage leveren dan vorig jaar.



Namens uw kerkrentmeesters,
Leon Teubner



Gemeentebrief
februari / maart 2023
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Het is goed geweest vandaag.

Toen ik nog een kleine jongen misschien 7 jaar was gingen we wel eens logeren op de boerderij bij mijn opa en oma.

Oma was een oude vrouw met grote wallen onder de ogen en een ingevallen gezicht, ze was bedlegerig.

Ik zal het nooit vergeten dat we s'avonds om half acht allemaal bij oma om het bed gingen zitten, opa schudde het kussen op en oma ging iets overeind zitten. Mijn neef speelde op het harmonium mijn zussen en ik gingen dan christelijke liedjes zingen. Bij het horen van de liedjes leefde oma helemaal op haar ogen gingen glinsteren.

Na ons zingen pakte opa de bijbel en las een stuk voor hierna klapte hij de bijbel dicht en zei; vrouw **het is goed geweest vandaag**, we gaan slapen.

Maar er klopte niets van het was namelijk helemaal niet goed, oma lag al 3 jaar op bed en had veel pijn van doorligplekken, ook stonk het er altijd een beetje want oma was incontinent.

En opa; opa zijn ene been was een stuk korter als het andere been zijn ene schoen was normaal de andere was wel 10 cm hoger. Hij had pijn bij het lopen.

Het is goed geweest vandaag ??

Lang heb ik gedacht er klopt niets van; Die dag was helemaal niet goed geweest, maar erger nog er was geen hoop of uitzicht op verbetering.

Maar als ik er nu aan terug denk krijg ik toch een warm gevoel, die blik in de ogen van mijn oma toen we om haar bed stonden maar ook de sonore stem van mijn opa toen hij voorlas uit de bijbel. Het was voor hun de Bron van geborgenheid en uitzicht onder moeilijke omstandigheden.

Het is goed geweest vandaag

Jan Meerdink