



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein
 (Parkeren op ‘De Bleek’)
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein
Website www.pkn-ravenstein.nl

Kerkelijk werk Leon Teubner, pastoraat@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon Jan Bekker, diaconie@pkn-ravenstein.nl

INLEVERDATA VOOR 15 FEBRUARI **EDITIE: MAART – APRIL - MEI**

Kopij-adres kopij@pkn-ravenstein.nl
Opmaak, layout & distributie Eelco van Vliet
Eindredactie Corinne Verbraak

De kerkenraad vergadert in de komende periode op
10 januari om 19:30 uur in ‘De Uitkomst’

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Kerkdiensten

3 december	10.00 uur	ds. H. Gols
10 december	10:00 uur	ds. P.A. Baars en jongeren
17 december	10:00 uur	ds. E. van den Berg
24 december	19:30 uur	p. L. Teubner
25 december	10:00 uur	ds. P.A. Baars
7 januari	10:00 uur	ds. C. Moeijes
21 januari	11:00 uur	ds. P.A. Baars en p. J. Grubben

Oecumenisch dienst in de kerk van Huisseling

4 februari	10:00 uur	ds. A. Messelink
18 februari	10:00 uur	ds. R. Jellema-Greijdanus

Viering van het avondmaal in de kring

Mocht er oppas- en/of kindernevendienst nodig zijn op een zondag dan wordt dit geregeld.

Schoonmaakrooster

3 december	Hans en Lisette
10 december	Nico en Lens
17 december	Matty en Henny
24/25 december	Hans en Lisette
7 januari	Nico en Lens
4 februari	Matty en Henny
18 februari	Hans en Lisette



De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Het wel en wee in onze gemeente

Het pastoraat begint met omkijken naar elkaar, dit is een belangrijke taak voor de gemeente. Elk bezoek, elke ontmoeting is in principe omzien naar elkaar, zo kunnen we elkaar steunen en horen we wat er speelt.

We hebben Jan Bak de laatste tijd minder in de kerk gezien, hij heeft last van duizeligheid en kan hierdoor moeilijk lang zitten op de kerkstoelen. Helaas gaat ook zijn gezichtsvermogen achteruit. Ondanks veel onderzoek is er geen duidelijke medische oorzaak voor zijn klachten gevonden. Jan deed veel in het huishouden maar bovenal ook verzorgende taken voor Diny, door de klachten waarmee Jan nu kampt wordt dit moeilijker en is er meer ondersteuning nodig bij de familie Bak.

Met Jaap Dotinga gaat het op het moment dat dit geschreven wordt naar omstandigheden goed, het uithoudingsvermogen wordt weliswaar minder maar hij blijft actief.

Zo bezoekt hij trouw de bijbelkring op dinsdagmiddag.

Het is bijzonder hoe positief Jaap in het leven staat in deze levensfase, voor hem speelt het geloof hierin een belangrijke rol. Het gevoel ondersteund te worden door de eeuwige, ook is hij blij met onze kleine gemeenschap de ontmoeting op zondag is voor hem heel belangrijk.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

In onze kleine gemeente hebben we een pastorale groep gevormd, met gemeenteleden die mensen bezoeken. In deze pastorale groep zitten Nico Schloen, Janet Liefding, Jan Meerdink en Leon Teubner. Als nieuw lid mogen we verwelkomen Norbert van Diem. Mocht u het prettig vinden bezocht te worden dan horen we graag van u. Indien gewenst kan ook een dominee/pastor professionele pastorale zorg verlenen. We hopen op deze wijze aan een van onze kerntaken, de pastorale zorg, een goede invulling te kunnen geven.

Namens de pastorale groep wensen wij u allen een goede advent en kerstdagen toe.

De begroting van de kerkrentmeesters

De begroting voor 2024 is in lijn met de laatste jaren, de meeste posten zijn iets verhoogd met de inflatie, de grotere verschillen met voorgaande jaren zullen wij hieronder doornemen.

1-De kosten voor de pastorale zorg.

We hebben een klein team van vrijwilligers die leden bezoekt, dit werkt goed. Het komt voor dat we professionele pastorale zorg moeten inzetten, we vragen dan een dominee om bijstand. Onze gemeente bestaat uit oudere leden.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

De kerkenraad wil dat er altijd op pastorale zorg geleverd kan worden, daarom is er een bedrag van € 1000,00 hiervoor begroot. Schroom niet hierop een beroep te doen.

2-De kosten voor kerkenlijke gebouwen.

De Uitkomst is ons eigen bezit en we hebben moeten besluiten om geld te reserveren voor groot onderhoud; met name het dak van de Uitkomst zal in de toekomst vernieuwd moeten worden. Omdat er asbest onder de overkapping is kunnen de kosten hiervan wezenlijk oplopen, hiervoor willen we € 3.000,00 reserveren.

3-Lasten begraafplaats

Voor 2024 voorzien we extra kosten voor de begraafplaats. Er is nl. een bever actief die gangen onder het ravelijn graaft. De bever mag niet verjaagd worden, maar er mogen wel beverwerende maatregelen getroffen worden. Hiervoor is € 1000,00 gereserveerd.

Na overleg met het CCCB heeft de kerkenraad besloten dat de begraafplaats financieel weer volledig onder de kerkrentmeesters zal vallen. De procedure hiervoor is in werking gezet. Algemeen mogen we verwachten dat de kosten van het onderhoud van het kerkhof ook in de toekomst beperkt zullen blijven. 75% van de

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

ruimte van 't Polleke wordt gebruikt als moestuin waarbij als tegenprestatie onderhoudstaken verricht worden.

Conclusie een bijdrage nog dit jaar.

We beperken de kosten en hopen dat we u op deze wijze als kerkelijke gemeente goed van dienst kunnen zijn.

Wij vragen u vriendelijk om in te overwegen of u nog iets extra aan de kerkelijke gemeente kunt geven met de actie Kerkbalans!

Namens de Kerkrentmeesters,
Jan Meerdink en Eelco van Vliet.

Viering met onze jongeren op 10 December, 2e advent

Op 10 december gaat August Baars de dienst voor, deze dienst is voorbereid samen met Sjouke, Maarten, Vincent, Kai en Jeroen. In de voorbereiding zijn vragen gesteld over leven en geloof. Als we hier zo over nadenken dan komt ook het belang van tradities hierin naar voren.

Hoe kan de bijbel ons helpen met alles wat we meemaken in het leven! Het zal een bijzondere dienst worden.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Van de Begraafplaats;

Even een vervolgericht op eerdere berichtgeving in de gemeentebrief over de toekomstplannen van de begraafplaats. Jan Bekker heeft, namens de Kerkenraad, en Hans van Aalten, namens het bestuur van de stichting begraafplaats 't Polleke, geparticipeerd in de werkgroep, ter voorbereiding en uitvoering van de aanpassingen en inrichting.

Vele van u zullen het wellicht al gezien of gemerkt hebben.

Op onze begraafplaats is van alles aan de hand geweest het afgelopen jaar. Na enige vertraging door corona-periode en het opnieuw aanvragen van vergunningen, konden de werkzaamheden pas eind 2022 uitgevoerd worden.

Inmiddels is de begraafplaats en de directe omgeving volledig op de schop gegaan. Er is een nieuwe brug geplaatst welke toegang geeft tot het Ravelijn, waarop o.a. onze begraafplaats gelegen is.

In samenspraak is de toegangspoort van de begraafplaats naar achteren verplaatst, om ruimte te maken voor de nieuwe brug, de waterloop en het benadrukken van de scherpe lijnen van het vroegere Ravelijn.

In april 2023 zijn wij met een groot aantal vrijwilligers onder begeleiding van hovenier Ties van Aar, van "Tuinen van Ties" uit Deursen, begonnen met de aanplant van het talud aan de waterkant en het plaatsen van een nieuwe beukenhaag.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Ook binnen de omheining hebben wijzigingen plaatsgevonden, Zo heeft Familie Boerboom het beheer van de boomgaard overgedragen aan Hans Brenters uit Huisseling.

Jan Bruggers wordt op zijn stukje tuin geholpen door Allard van Ewijk uit Ravenstein.

Ook de volkstuin welke voorheen door Aad Vernooij en Joke de Ridder, werd gebruikt, is kort na de zomer overgenomen door Philip Vromen en Karin van Wegen uit Ravenstein.

Zij willen er vooral kruiden en bloemen planten.

Als bestuur zijn wij daar heel blij mee, aangezien we zien dat ze enthousiast en actief zijn en met ons meedenken.

Wij hebben weer een leuk actief team, die zorg draagt voor het onderhoud en beheer van onze bijzondere begraafplaats.

Wij zoeken nog een paar handjes.

Vooraf in de maanden april tot eind september is er van alles te doen. Zoals grasmaaien en onkruid wieden. Vaak ben je met een paar uurtjes per week alweer een heel eind.

Niet iedereen is altijd beschikbaar.

Dus heb je tijd en zin, meldt je dan aan bij Elly of Hans. Dan kunnen we bespreken wat je kunt en wat niet.

Wij zouden dat zeer waarderen.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Kom ook eens kijken en zie met eigen ogen hoe fraai de begraafplaats er weer bij ligt. Dit met dank aan een ieder die daaraan meegeholpen heeft.

Namens het bestuur
Elly Vreenegoor en Hans van Aalten

Oogstdienst 1 oktober

Zondag 1 oktober was voor de aanwezigen een zeer aparte zondag. Ik denk dat velen aan het eind van de middag even hun ogen dicht wilden doen. Eerst een mooie viering waarin we dankbaar waren voor de gewassen en de mensen die deze gewassen zaaien en oogsten, we vierden het heilig avondmaal in een mooie volle kring, daarna gezamenlijk koffiedrinken en na een half uurtje heeft de kerkenraad de aanwezigen bijgepraat over het wel en wee in onze gemeente.

Na het beantwoorden van vragen trok de kerkenraad zich even terug en met behulp van enkele leden hebben zij een lekkere lunch voorbereid.

Na de lunch heft onze eigen organist Anneke, samen met haar vriendin, ons een mooi stukje muziek laten horen op ons mooie orgel.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Wat heerlijk als je zo los kan gaan op het orgel, alle remmen los en genieten van de mooie klanken.

Dank je wel Anneke, dat was weer prachtig.

We horen positieve geluiden van onze katholieke medegelovigen en het zou weleens kunnen dat de volgende editie van de oogstdienst een oecumenisch gebeuren wordt.

Corinne



De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Van de vrouwenvereniging

Op maandag 18 september werd het seizoen geopend met een gezellige kletsavond met afsluitend een potje sjoelen.

Ha, dat smaakte naar meer..met heel veel plezier hebben we de stenen richting de poortjes geschoven.

En waarom zijn die poortjes zo ontzettend klein? Met veel gelach en af en toe een beetje hulp kwamen we toch tot een soort van eindstand. Ik weet niet meer wie er gewonnen had, maar het waren niet de jongste haha. Verslagen door onze oudere generatie.

Toen kwam 18 oktober, met een beetje argwaan werd er gekeken naar het onderwerp "Halloween". Jammer dat er zelfs werd afgezegd omdat Halloween over doden gaat. Op de avond zelf kwamen we erachter dat Halloween weliswaar over de doden gaat, maar niet op de manier waarop werd gedacht.

Met Halloween wordt juist aandacht besteed aan het niet vergeten van onze doden. Door de commercie die eromheen is ontstaan wordt een verkeerd beeld geschetst van Halloween. De maskers horen boze geesten te verjagen van de doden. Halloween hoort een feest te zijn van het herdenken van het leven. We waren verrast door deze uitleg en hebben genoten van een leerzame avond en een zeer feestelijk aangepaste omgeving.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Woensdagavond 15 november waren we denk ik de eerste vereniging in Nederland die Sinterklaas heeft gevierd..

Hij moest nog in Nederland aankomen, maar tja dit was de planning. We hadden allemaal een cadeautje gekocht en dit bij de schoorsteen (ja ja, echt waar) neergelegd.

Door middel van een spelletje memory mocht degene die als eerste 5 goede setjes had een pakje met gedicht uitzoeken. Wat een dichters hebben we toch onder ons, heel leuk, en op de koop toe een leuk cadeautje. Van het bestuur kregen we allemaal nog een chocolade letter en een ambachtelijk gebakken stuk speculaas.

Volgende maand, 20 december, gaan we onze kerstviering houden. Iedereen heeft een kleine opdracht (gedicht, lied, verhaal) gekregen zodat we een gezellige avond met veel variatie hebben. We hebben er nu al weer zin in.

Corinne

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Koffieschenken

Tijdens een gezellig koffiemomentje bij een gemeentelid, werd mij de dienst aangeboden om te helpen met koffieschenken na de kerkdienst. Dit bracht mij op het idee om hiervoor meer leden te vragen die de kerkenraad hiermee zou willen helpen.



Wie is er genegen om na de viering de kerkenraad te helpen met het schenken van de koffie/thee en daarna het opruimen van de koffie/theekopjes. Dit

zou ons als kerkenraad erg helpen.

De kerkenraad zet de koffie/thee voor aanvang van de dienst, maar na de dienst zou het fijn zijn als er iemand mee naar de keuken loopt om de koffie-/theepotten te halen en daarna iedereen van het eerste kopje te voorzien.

Als na het koffiedrinken gezamenlijk wordt afgewassen, hoeft het allemaal ook niet zo lang te duren.

Ik zal zorgen voor een lijstje zodat je ook niet meteen overvraagd wordt. Persoonlijk wordt ik warm van dit mooie aanbod.

Wat heerlijk dat we op deze manier met elkaar omgaan.

Corinne

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Gedicht

overgenomen uit de folder van Kerk in Actie door Coen Poort.

Mensen gevraagd

Mensen gevraagd om de vrede te leren, waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.

Mensen gevraagd die wegen markeren, waarop alles wat leven heeft, verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden en om tegen de waanzin de straat op te gaan.

Mensen gevraagd om de tekens te duiden, die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken, voor een andere tijd en een nieuwe moraal.

Mensen om ijzer met handen te breken, ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat leeft, wapens het liefst tot ploegscharen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd, mensen te midden van mensen gevraagd.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Bijbelgroep

Elke dinsdag lezen we het evangelie van de komende zondag. We lezen samen de tekst met het oog op ons concrete leven hier en nu. We discussiëren niet over de tekst maar respecteren ieders inbreng. U bent van harte welkom om een keer of vaker mee te doen. Aan- of afmelden is niet nodig.

De bijeenkomsten zijn gratis, maar een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld voor het onderhoud en verwarming van de ruimte.

De bijeenkomsten zijn van 14.00-15.30 u in de Garnizoenskerk.

Leon Teubner

Bastiaan Ragas

Hoe ga je in godsnaam met het leven om?

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt ons mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen.

Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter wereld.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

**Markant theater Maashorst,
Markt 32, Uden
Dinsdag 19 december, 20.15 uur**

**Kaartjes kosten bij het theater
€ 25,00 per stuk. Via de kerk
kosten de kaarten €10,00 per
stuk.**

**Informeer hiervoor bij Jan
Meerdink**



Op weg naar Kerstmis

De tijd van de Advent is een tijd van hoopvol en verlangend uitzien naar de komst van God op aarde, en wel in ons mensen. In deze, in vele opzichten, donkere tijd van het jaar, met al zijn crisissen en oorlogen, verlangen wij naar licht en vrede en welbehagen, zoals de engel ons ook dit jaar weer zal aankondigen: 'Glorie aan God in den hoge, en op aarde vrede in mensen van welbehagen.'

Dat zelfs in de meest donkere tijden deze hoop en dit verlangen dichtbij zijn, dat vertelt ons het verhaal van Kerstmis 1914, het verhaal van de Menswording van God in de loopgraven van de 1e wereldoorlog:

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Het Kerstbestand aan het westelijk front begon in de ijsskoude, besneeuwde loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.

Te midden van de gruwelijke slachtingen tussen de strijdende geallieerde en Duitse legers, ontstond een spontaan staakt-het-vuren op de avond van de 24e december 1914, Kerstavond...

Vanuit hun vochtige en koude loopgraven gingen Britse soldaten de donkere kerstnacht in.

Het schieten was aanzienlijk minder dan normaal, en vanuit de vijandelijke linies aan de overkant van het niemandsland hoorden zij hoe Duitse soldaten schoor-voetend begonnen met Kerstmis vieren. Ergens in de kilte van de nacht begonnen de Duitsers aan de overkant sigaretten op te steken, werd er geproost en verschenen er kerst lichtjes en kaarsjes boven de loopgraven uit.

Plots klonk er gezang, en ademloos hoorden de Britten aan hoe vanuit de Duitse loopgraven het "Stille Nacht"; luid en duidelijk weerklonk. Toen het gezang verstomde, voelden de Britten zich dapper genoeg om op hun beurt een lied in te zetten, dus zongen zij "First Noël".

De Duitsers applaudisseerden en reageerden met "Oh Tannenbaum", en het gezang herhaalde zich over en weer.

Al snel klommen de eerste durfals uit hun loopgraven en kropen onder de prikkeldraadversperringen door naar het niemandsland, waar de eerste vijandelijke soldaten elkaar tegenkwamen.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Spontaan reikten ze elkaar de hand en wensten elkaar gelukkig kerstfeest, onderwijl schnaps ruilend tegen gin, waarna ze ieder weer snel terugkeerden naar hun eigen stellingen om hun kameraden aan te moedigen.

Het duurde niet lang of langs grote delen van het tientallen kilometers lange front kwamen beide partijen uit hun loopgraven om elkaar in het niemandsland een gelukkig kerstfeest te wensen, er werd samen gegeten en op vele plaatsen zwegen de kanonnen dagenlang. In sommige gevallen duurde het zelfs wekenlang, tot ver in de maand januari van het nieuwe jaar, voordat de oorlogszuchtige legerleiding de soldaten weer zover kreeg om als voorheen op elkaar te gaan schieten.....

Gods menswording in ons geschiedt telkens weer, wanneer wij ons Hem hoopvol herinneren en op Hem blijven vertrouwen, en ons verlangen levend houden naar Zijn komst in mensen. Dat wij niet tot wanhoop en vertwijfeling vervallen, maar met de soldaten van toen en nu gaan zien, dat in elke menselijke strijd altijd al de Kiem van de Vrede aanwezig is.

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Deze onverwoestbare Kiem zal uiteindelijk tot volle bloei komen,
en de vrede op aarde weer terugbrengen.

En dan zal Hij opnieuw diep in ons hart Zijn welbehagen vinden,
en zullen wij met alle engelen zingen: 'Glorie aan God in den
hoge, en op aarde vrede in mensen van welbehagen.'

Leon Teubner



De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!



Gemeentebrief december - februari PKN Ravenstein

Tijdens de gemeentebijeenkomst werd er gevraagd naar contactnummers van de kerkenraad. Deze volgen ook nog op een andere wijze, maar hierbij alvast de contactgegevens.

Jan Meerdink; kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl
ouderling/kerkrentmeester/voorzitter 06-46 27 25 59

Leon Teubner; pastoraat@pkn-ravenstein.nl
ouderling/scriba/pastoraat 06-18 33 29 29

Eelco van Vliet;
ouderling/kerkrentmeester/website beheer

Henk Visscher; preekvoorzitter@pkn-ravenstein.nl
ouderling

Jan Bekker; diaconie@pkn-ravenstein.nl
diaken/beheer gebouw 0486-41 65 44

Corinne Verbraak; kopij@pkn-ravenstein.nl
diaken, gemeentebrief 06-13 06 19 31

De redactie wenst iedereen de vrede van God
en een voorspoedig nieuwjaar !!