



Gemeentebrief juli/augustus 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein
Kerkelijk werk Ds. August Baars, email: predikant@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon Jan Bekker, diaken, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl
College van Beheer Rabobank NL55RABO 0143 1025 83
College van Diaconie Rabobank NL78RABO 0373 7449 86

De diaconie heeft een nieuw banknummer!!!

Past u deze aan in uw administratie.

Kopij adres: c-verbraak@home.nl. Inleverdata 30 augustus 2021
Distributie: Jan Bekker, Jac. van Badenhof 20, 5371 EZ Ravenstein, 0486-41 65 44
Eindredactie: Corinne Verbraak, c-verbraak@home.nl, 06-13 06-19 31
Opmerkingen over de inhoud graag richten aan Corinne Verbraak

De kerkenraad vergadert eens per 2 maanden op woensdagavond, 19.30u in de Uitkomst.

Lieve mensen,

Wel of niet wat meer vrijheden, maar voorlopig nog steeds met beperkingen.

Onze kerkdiensten gaan in de vakantieperiode gewoon door.

We hebben besloten dat er zachtjes gezongen mag worden.

Tevens gaan we weer koffiedrinken, weliswaar proberen we afstand te bewaren en indien mogelijk buiten koffiedrinken.

Kerkdiensten:

Zondag 18 juli	10.00u	Ds. Henk Gols	
Zondag 1 augustus	10.00u	Past. Leon Teubner	(na afloop koffiedrinken)
Zondag 15 augustus	10.00u	Ds. Harry Tacken	
Zondag 5 september	10.00u	Ds. August Baars	(na afloop koffiedrinken)

Schoonmaakrooster

Zondag 18 juli	Hans en Lisette
Zondag 1 augustus	Nico en Lens
Zondag 15 augustus	Corinne en Matty
Zondag 5 september	Hans en Lisette

Voor vragen, bel of app mij dan even. Tel. 06-13061931 Corinne

Website

De website is te bereiken via: www.PKN-Ravenstein.nl

Op onze nieuwe website staat ook een link om de zondagsdienst na te luisteren.
(https://www.pkn-ravenstein.nl/nieuw_menu-item_1)



Gemeentebrief juli/augustus 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Heeft u tijdens de dienst iets gehoord wat u nog eens wilt naluisteren dan is dat tegenwoordig mogelijk.

Heeft u op- of aanmerkingen over de website, laat het ons dan weten.

We willen dat de website voor iedereen toegankelijk is en met het oog op de toekomst, zal ook meer informatie van de website te halen zijn. Bijvoorbeeld over de gastpredikanten en over een viering.

Corinne

Wel en wee

In dit stukje schrijft ds. August Baars altijd iets over een gemeentelid. Deze keer betreft het hem zelf.

Verslag uit Tiel.

Jullie krijgen een teken van leven uit Tiel. En daarbij wil ik allereerst jullie bedanken voor de vele gebeden die er zijn gedaan, zowel in de kerkdiensten als persoonlijk.

Daardoor voelt het alsof de rechterhand van de Eeuwige ons draagt en de linkerhand als een scherm boven ons wordt gehouden om ons te behoeden voor al het negatieve en het kwaad. Dank daarvoor.

Na vele onderzoeken en wachten op uitslagen is vrijdag 9 juli jl. de diagnose gesteld: zij heeft de ziekte van een snelle Alzheimer met gevoelsstoornissen. Doordat er nu een diagnose is gesteld kun je in ons 'zorgland' verdere stappen ondernemen. Het is heel verdrietig om te zien hoe je vrouw nu bijna niets meer kan. Al die gewone dingen die je automatisch doet, groenten snijden, je aan-/uitkleden, wassen, je fiets van het slot doen, de tv aanzetten. Ze kan het alleen nog met de nodige instructie.

En bij dit alles speelt angst een grote rol.

De wereld waar jullie en ik in leven is voor haar beangstigend en vreemd geworden.

Bijna alles gaat aan haar voorbij.

Zij leeft in een lege tijd die gevuld moet worden door anderen.

Vooraf de kinderen van Ali, die als het ware hun moeder kwijt zijn, is het heel moeilijk om dit te aanvaarden. En zo zullen wij de komende tijd gebruiken om het voor haar zo aangenaam mogelijk te maken, te zoeken naar mogelijkheden waar zij zich 'senang' voelt.

Want rust en regelmaat is het enige wat telt.

En verder is medicatie heel belangrijk.

Jullie begrijpen, denk ik wel, dat ik af en toe op mijn tandvlees loop, want ook de nachten zijn onderbroken nachten en dan 24 uur er voor haar zijn is een hele opgave.

Om een voorbeeld te noemen: de takken die bij die storm naar beneden zijn gekomen, liggen nog steeds in de tuin, wachten om verzaagd en gehakseld te worden, maar daar is geen tijd voor en laat zij niet toe, want zij wil bij mij zijn. Als ze mij vijf minuten niet gezien heeft, hoor ik mijn naam en zoekt zij mij op en vraagt zij mij bij haar te zijn, want de wereld is zo vreemd. Zo ziet ons leven er op dit moment uit en zal het nog een hele opgave worden om samen met de kinderen tot het besluit te komen wat goed is voor Ali en voor mij.



Gemeentebrief juli/augustus 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Ik denk vaak aan jullie, ik mis jullie en ik wil weer graag met jullie samen zijn, er voor jullie zijn. En jullie allemaal wens ik de zegen van Sint Patrick toe.

Een hartelijke groet,
August Baars

De kerkenraad heeft in overleg met Ds. August Baars besloten dat als er pastorale zorg in onze gemeente nodig is, u zich allereerst eerst kan melden bij Jan Meerdink, Jan Bekker of Corinne Verbraak.

Zij zullen dan in overleg met u passende zorg zoeken.

Samenscholen rond de schrift

Sinds kort komen we weer fysiek bijeen in de Garnizoenskerk om ons samen te verdiepen in de evangelietekst die de komende zondag in de dienst wordt gelezen.

We lezen samen de tekst in twee rondjes, met daartussen een korte pauze:

1. Wat staat er eigenlijk?
Begrijp ik wat ik daar lees?
Welke vragen roept de tekst bij mij op?
2. Welk appél doet de tekst op mij en op mijn leven?
Welk verlangen komt er in mij op?

Het gaat hier om een zgn. 'instuif', d.w.z. dat eenieder die mee wil doen, zonder zich vooraf aan te melden van harte welkom is.

U kunt eenmalig, vaker of altijd meedoen.

Ook afmelden is dan niet nodig.

We zien wel wie er is.

We lezen uit de Naardense bijbel. Als u wilt kunt u uw eigen bijbel meenemen.

De bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag (ook tijdens de zomer) van 14.00 tot 15.30 uur.

We volgen de coronaregels. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Leon Teubner

Vrouwenvereniging

Onlangs kwamen we in de kerk bij elkaar, iedereen had lang naar deze samenkomst uitgekeken. In de kerk kon met gepaste afstand elkaar ontmoet worden.

Het bestuur heette iedereen welkom en Gerda had i.v.m. haar verjaardag gezorgd voor heerlijk gebak.

Het is nu zomer en dan is er even geen samenkomst, maar in september willen we weer beginnen. Voorzichtig gaan ook wij weer onze bijeenkomsten oppakken.



Gemeentebrief juli/augustus 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Een gezellige babbel, een goede verteller, Sinterklaas- en Kerstvieringen, we hebben er weer zin in. Het bestuur zal de volgende keer ons weer een mooi programma voorschotelen. Ben je nog niet bekend met de vrouwenvereniging???

Wees welkom, we kondigen de volgende bijeenkomst aan in de gemeentebrief. We komen samen in De Uitkomst op de 2^e woensdagavond van de maanden september t/m mei.

Bestuur vrouwenvereniging

Koffiedrinken

Op zondag 4 juli hebben we weer voor het eerst koffie/thee gedronken na de viering. Dit gezellige samenzijn is enorm gemist en dat was heel erg te merken. Om afstand te creëren werden er tafeltjes in de kerk zelf gezet. Deze tafeltjes zijn ons aangeboden door De Valkenburgt. De terrastafeltjes werden daar vervangen en wij mochten 3 klaptafeltjes komen ophalen. Deze tafeltjes geven ons mooi de gelegenheid om bij mooi weer bij De Uitkomst buiten te kunnen zitten. De tafeltjes zullen tijdens de zomermaanden buiten tegen de muur staan en in de winter zullen we de tafeltjes boven op zolder bewaren.

Vlak daarna werden we nogmaals verrast met nog een lieve schenking. Een klant die bij mij in de winkel kwam om een accu-heggenschaar aan te schaffen, hoorde over de begraafplaats waar geen stroom is. Hij schonk zijn benzine heggenschaar aan de Stichting Begraafplaats "t Polleke, zodat ze over een betere heggenschaar kunnen beschikken.

De begraafplaats ziet er erg verzorgd uit. Hans van Aalten, Wim vd Siepkamp en Jan Nijhof doen erg hun best om deze keurig bij te houden. Voor het groen om de begraafplaats heen krijgen zij hulp van de twee tuinders. Het ziet er even vreemd uit, maar de twee vierkanten die ze "vergeten" zijn te maaien komen vol met wilde bloemen te staan. Een ideetje van de beide heren.

Is het hek open?

Neem eens een kijkje op de begraafplaats.

Net zoals "onze" kerk heeft juist de eenvoud de charme die je bekoort.

Je mag mij ook na de kerkdienst aanspreken en vragen of ik gelegenheid heb om even met je mee te lopen/rijden naar de begraafplaats.

Ik heb de sleutel altijd bij me.

Corinne