



Gemeentebrief
Juli & Augustus 2022
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Kerkgebouw Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein
Postadres/Navigatie adres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein

Kerkelijk werk Ds August Baars, emailadres: predikant@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon Jan Bekker, diaken, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl

College van Beheer
Diaconie

Rabobank NL55RABO 0143 1025 83
Rabobank NL78RABO 0373 7449 86

Kopij adres info@pkn-ravenstein.nl
Inleverdata voor 18 augustus voor de editie van september / oktober 2022

Distributie Jan Bekker, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl
Opmaak, Layout Eelco van Vliet
Eindredactie Corinne Verbraak, info@pkn-ravenstein.nl

De kerkenraad vergadert eens per 2 maanden op woensdagavond, 19.30u in de Uitkomst.

Kerkdiensten	Aanvang	Voorganger
Zondag 3 juli	10:00 uur	Ds E.J. Hempenius, Barneveld
Zondag 17 juli	10:00 uur	Ds. H. Gols, Nijmegen
Zondag 7 augustus	10:00 uur	Leon Teubner, Ravenstein
Zondag 21 augustus	10:00 uur	Ds E.J. Hempenius, Barneveld

Mocht er oppas nodig zijn op een zondag dan kan dit ter plaatse geregeld worden.

Schoonmaakrooster

Zondag 3 juli	Nico en Lens
Zondag 17 juli	Corinne en Matty
Zondag 7 augustus	Hans en Lisette
Zondag 21 augustus	Nico en Lens

Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86



Van onze voorganger

De zekerheid van de onzekerheden.

De zomer is aangebroken en veel van wat wij gewend zijn te doen in de zomermaanden wordt weer opgepakt. En toch wordt het anders. Want de trein die je wilt nemen om 9.15 uur is uitgevallen en je wordt verzocht de volgende te nemen (geen materieel, geen machinist, geen conducteur?). Het restaurant waar je zo lekker kon eten is voortaan niet meer alle avonden open, dus jij moet je aanpassen.

Op reis naar de verzamelplaats van de reibussen krijg je een telefoontje of mailtje dat de reis is geannuleerd bij gebrek aan deelnemers (Is dat zo? vraag je je af als je ziet hoeveel mensen er mee zouden gaan, maar ja, probeer maar weer thuis te komen.)

Je wilt terug naar huis vanaf je vakantieadres. Maar je wordt verzocht om een slaapplek te zoeken, want het vliegtuig vliegt leeg terug naar Schiphol omdat daar teveel reizigers zijn en te weinig personeel.

Een paar voorbeelden van onze maatschappij, onze wereld, die aan het veranderen is. De aloude zekerheden waar je je leven op kon vertrouwen beginnen grote scheuren te vertonen. Wij komen in een wereld terecht waar onzekerheden een grote rol gaan spelen.

In andere gebieden speelt niet de luxe een rol maar het dagelijkse leven: krijg ik vandaag werk om voor eten te zorgen voor mij, mijn gezin, mijn familie? Is er genoeg meel om brood te kunnen bakken? Heeft de bakker meel om te kunnen bakken en is het voor mij/ons nog te betalen? Zal de hitte er vannacht weer voor zorgen dat mijn man en ik niet kunnen slapen omdat wij onze kinderen de koelte moeten toewuiven zodat zij morgen op school weer mee kunnen doen in plaats van in slaap vallen?

Onzekerheden. En dat is naar. Juist aan al die onzekerheden willen wij als mensen een einde maken, want leven met onzekerheden is niet fijn, niet goed voor je bestaan als mens. Duidelijkheid dat heb je nodig, ook als er nare dingen op je weg komen, je wilt weten waar je aan toe bent.

Toch zullen wij in ons leven meer ruimte moeten maken voor onvoorziene omstandigheden (zoals dat netjes heet) en ons minder druk moeten maken als dingen anders gaan dan wij gewend zijn. Wat hier ook bij hoort is dat wij niet anderen aanwijzen als de schuldigen die zich niet houden aan afspraken of regelingen, ook zij leven in die wereld vol onvoorziene omstandigheden.

Het leven zal minder gejaagd worden en dat kan betekenen dat er meer aandacht voor de ander komt en het niet steeds gaat om jou.

Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86



Gemeentebrief
Juli & Augustus 2022
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

En als je aanvaardt dat dit je toekomst wordt dan krijgt je leven een andere betekenis, want de veranderingen roepen vragen in je op. Wat betekent dit voor mij? Hoe ga ik de ander zien? Wat roept deze verandering in mij op? Kan ik hier mee leven? Wat betekent dit voor mijn naaste, mijn geliefde? Hoe gaan anderen hier mee om? En zo krijgen wij in deze zomertijd ook de gelegenheid om stil te staan bij de betekenis van ons leven dat overschaduwd wordt door een oorlog in de Oekraïne, een klimaatcrisis en stikstofproblemen, energie- en transitieproblemen, een strijd om natuurbehoud, een komende hongersnood voor velen.

Ik hoop toch dat er momenten zijn dat u kunt genieten en dat u alles wat speelt af en toe even kunt loslaten. Want de problemen worden niet opgelost door te leven als iemand die er gebukt onder gaat. Aandacht ervoor en deelnemen aan de nodige veranderingen brengt ons verder. Ik wens u/jullie allen een gezegende zomertijd toe en een zeker bestaan voor Gods Aangezicht.

Wel en wee

Hoewel mevrouw Boertjes kreeg te horen dat de kanker in haar lymfeklieren weg was bleek er toch nog wat van aanwezig te zijn en heeft zij opnieuw een operatie ondergaan en krijgt nu bestralingen. Wij hopen en bidden voor haar en met haar dat aan deze nare tijd een einde komt.

Bets de Fijter is gevallen en heeft een tijd op bed moeten liggen. Er is haar en Ad van alle kanten hulp geboden om deze lastige periode door te komen. Gelukkig gaat het langzamerhand beter met haar.

In de dienst op Eerste Pinksterdag hebben wij stilgestaan bij het overlijden van ds. Dijkstra. Zijn partner was ook in de dienst aanwezig en heeft na de dienst de onderzetters gekregen met afbeeldingen van de kerk van Ravenstein. Die waren voor hem bestemd wanneer hij afscheid zou nemen van Ravenstein. Daar is het niet van gekomen. Zijn partner was ontroerd toen zij de onderzetters kreeg én ook tijdens het orgelspel na de verkondiging. Het orgel dat wij van hem hebben gekregen en dat toen noodzakelijkerwijs werd bespeeld door Anneke Mols en Esther Mol, omdat de eerstgenoemde haar linkerhand niet kon gebruiken.



Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86



Gemeentebrief
Juli & Augustus 2022
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Tijdens de dienst, bij het voorbereiden van de voorbeden, heb ik Jan Meerdink gebeld die met zijn gezin op Ameland was om Matty en hem te feliciteren met hun 35-jarig huwelijk en toestemming gevraagd om hiervoor God te danken voor hun liefdevolle trouw en trouwe liefde.

Verder is mij bekend van een aantal mensen dat zij klachten hebben die horen bij hun leeftijd en die mensen van die leeftijd makkelijk oplopen (hierbij denk ik ook aan mij zelf!!).

Gesprekskring

Tot twee jaar terug waren wij gewend om op de tweede donderdag van de maand bij elkaar te komen in de Uitkomst en daar met elkaar, als gelovende mensen, te praten over zaken die speelden. Door Covid 19 en de perikelen bij mij thuis is de kring niet meer bijeen geweest. Mijn vraag en die van de kerkenraad is deze: wie van u gaat weer meedoen als wij in september weer starten met deze kring. Is er (nog) animo voor? En deze gesprekskring is een andere dan die door Leon Teubner wordt geleid op dinsdagmiddag. Wij zijn niet elkaars concurrenten!! Beide kringen zijn waardevol om als gelovende mensen elkaar te ontmoeten en je te verdiepen in je leven.

Mijn voorstel is dit: geef aan mij door of u wilt deelnemen aan deze gesprekskring en doe dat vóór 1 september.

Persoonlijk

Sinds mijn vrouw in het verpleeghuis verblijft kreeg ik de tijd om op te knappen. Maar dat lukte maar niet. In januari is ontdekt dat ik een hartslag had van 120 tot 142 slagen per minuut (en de daarbij horende boezemfibrillatie) en dat dag en nacht. Direct aan de medicijnen en een afspraak bij de cardioloog. Die stelde voor om een cardioversie te laten plaatsvinden en dat is gebeurd op 24 mei. En het is gelukt!! Ik heb nu een hartslag van 68 en mag in het najaar stoppen met de medicatie. Nu komt mijn lichaam eindelijk tot rust en slaap ik niet, maar lig in 'coma', ook wanneer ik 's middags even op de bank ga liggen. Wonderlijk dat dit kan en ik ben een dankbaar en gelukkig mannetje in Gods universum. De komende zomermaanden ga ik niet voor in Ravenstein en heb daardoor de gelegenheid om bezoekwerk te doen, dus u kunt mij doordeweeks ontmoeten.

Hartelijke groet vanuit het Tielse,
August Baars
Tel.: 06 53233818

Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86



Kerkbalans 2022

Samen voor de kerk van morgen

Wat betekent de kerk voor ons?

Antwoorden, die gemeenteleden geven op deze vraag zijn:

"In de kerk mag ik zijn wie ik ben."

"Ik kan in de kerk alles bij God brengen; het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven." "In de kerk ontmoeten we elkaar en vieren we met elkaar".

Misschien herkent u zich hierin. Als gemeente willen we het geloof met elkaar delen.

We willen omzien naar elkaar en zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!

U heeft in januari de brief voor Actie Kerkbalans 2022 in uw brievenbus mogen ontvangen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook in de toekomst, wil onze kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken.

We hebben al veel giften mogen ontvangen, maar nog lang niet van al onze leden, denkt u aan ons alstublieft. Helpt u mee?

Tegenwoordig is het zo makkelijk, je geeft de bank opdracht om elke maand/kwartaal/half jaar of jaarlijks automatisch een bedrag voor de Kerkbalans over te maken. Je hoeft nergens meer aan te denken, het vergeten is voorbij. Wij denken aan onze gemeenschap, denken jullie aan ons?



Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86



Gemeentebrief
Juli & Augustus 2022
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Rond de Schrift, heeft vakantie !!

Het gehele jaar door lezen we elke week met wie dat wil, het evangelie van de komende zondag. In de maanden juli en augustus is er een vakantiepauze.

We starten weer op dinsdag 6 september.

De bijeenkomsten zijn van 14.00-15.30 u en voor iedereen toegankelijk.

U hoeft zich niet aan- of af te melden, we zien wel wie er komt en er zijn geen kosten aan verbonden. We lezen het evangelie om samen te ontdekken waar het verhaal over gaat met het oog op ons eigen geloofsleven. U bent altijd van harte welkom.

We lezen uit de Naardense bijbel. Maar uw eigen bijbel is ook welkom.

Een hartelijke groet,
Leon Teubner

Van de vrouwenvereniging

Op 3 mei zijn we met 2 auto's naar Haren gereden om de tentoonstelling van Theo van Hout te bezichtigen. Theo heeft een expositie in "De Heemschuur" met nagebouwde boerderij taferelen. We werden ontvangen met koffie en gebak en een korte inleiding over het ontstaan van het heemkunde lokaal "De Heemschuur". Daarna vertelde Theo over zijn "uit de hand gelopen" hobby. Alle taferelen waren zeer minuscuul na gemaakt. Schitterend om te zien. Alles kan hergebruikt worden; een dopje wordt een drinkemmer, een stukje electra draad lijkt op een waterslang. Zeer verrast waren we om te zien hoe dit in elkaar zat. De verhalen erachter waren ook prachtig om te horen.

Na deze verrassende tentoonstelling zijn we naar Oss gereden alwaar bij Monti Mar een ronde tafel op ons stond te wachten. We hebben daar zeer gezellig en lekker gegeten. Een lekkere en leuke manier om de vakantie mee te beginnen.

De eerstvolgende activiteit is op de 3e woensdag in september. Nadere info volgt in de gemeentebrief van september/oktober.

Het bestuur

Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86



Stichting Begraafplaats 't Polleke

Er is even weer wat meer man/vrouwkracht nodig om de begraafplaats zomerklaar te maken. De heggen moeten gesnoeid en enkele graven wat opgeknapt. Zoals bekend, maakt vele handen licht werk. Wie wil/kan het vaste groepje van 3 personen komen versterken? We denken aan zaterdagmorgen 2 juli van 10.00u tot ongeveer 13.00u. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Alle hulp is welkom, je hoeft niet meteen het zwaarste werk op je te nemen. (koffie schenken is ook al fijn of het openhouden van vuilniszak, enkele voorbeelden). Mocht de datum veranderen, dan hoor je dat van ons.

Geef je op bij Hans van Aalten 06-30 46 19 76 of Corinne Verbraak 06-13 06 19 31

Ingezonden stuk

Arabische gezegden

Riaad is een goede vriend van mij. Hij werkt als heftruckchauffeur en samen met zijn vrouw en 3 kinderen woont hij in Oss. Hij komt uit Syrië en is een van de weinige mensen die nog oud Aramees, de taal die Jezus sprak, als levende taal spreekt. We hebben hem samen met zijn vrouw bij ons in de kerk op bezoek gehad. In de uitkomst hebben ze met onze jongeren een gesprek gehad. Tijdens dit gesprek viel op dat er een enorm verschil is hoe wij in het westen in het leven staan en hoe Riaad en zijn familie leven.

De familie van Riaad is getekend door de geschiedenis, de massamoord op christenen die er tijdens de eerste wereldoorlog door de Turken uitgevoerd werd, heeft in zijn familie diepe sporen achtergelaten. Het leven in Syrië was voor de familie van Riaad moeilijk met name de achterdocht waarmee ze door de islamitische meerderheid werden bekeken werkte verlamdend op hun dagelijkse leven.

Dit was de reden waarom ze naar Nederland gevlucht zijn. Ze gaan soms naar hun kerk in Enschede een rijk, aangeklede mooie kerk van de Syrisch orthodoxe gemeenschap.

Het is opvallend met hoeveel respect en eerbied ze spreken over hun bisschop, deze mannen hebben vaak bemiddeld in moeilijke conflicten waarbij religieus fundamentalisme soms een belangrijke rol speelde (veel bisschoppen hebben hun leven hierbij verloren).

Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86



Gemeentebrief
Juli & Augustus 2022
PKN Ravenstein
www.pkn-ravenstein.nl

Tijdens het gesprek met de jongeren was het opvallend te zien hoe verschillend de wereld voor mensen kan zijn, nog belangrijker onder andere omstandigheden veranderd dus de invulling van het geloof. Als wij terugdenken aan de tijd van vroeger dan herkennen dit.

Tenslotte wil ik U nog namens Riaad een paar mooie gezegden uit Syrië meegeven (letterlijk vertaald)

- Degene die de zweepslagen ontvangt, voelt het anders dan degene die de zweepslagen telt
- Wie heeft het probleem voelt het beter. (uitleg bij Jan Meerdink)
- Degene die door een slang is gebeten, wordt bang voor een touwtje of om aan een touwtje te trekken
- Een wijze man valt niet 2 keer
- Het is niet belangrijk of je schuin zit, als je maar recht praat.

Deze is mijn persoonlijke favoriet:

- Bewaar een witte tent voor de zwarte dagen

Prettige vakantie

Jan Meerdink

Maak uw gift over op de rekeningen van college van beheer en de diaconie !!

College van beheer
Diaconie

Rabo NL 55 RABO 0143 1025 83
Rabo NL78 RABO 0373 7449 86