

*Mc 10, 32-45*

'Alleen bij God is redding mogelijk',  
maar eigenmachtig als ik ben,  
probeer ik meestal mijzelf te redden,  
en drink ik liever een beker die aantrekkelijk is.

Ook zetel ik liever naast Hem in zijn glorie,  
dan dat Hij mag zetelen in mij,  
mag zitten achter mijn stuur,  
en mij tot dienaar van zijn liefde maakt.

Hij blijft echter vragen om mijn zelfgave,  
om mij onder te dompelen in zijn Naam:  
Ik ben, Ik ben er voor jou en je naaste,  
laat Mij je toch leiden op jouw weg.

Ik durf dat eigenlijk niet aan,  
en kies dan toch voor mijn zelfbehoud.  
Gelukkig laat Hij mij niet los,  
in het delen van zijn leven met mij.