

*Bij Lucas 3: 15-16; 21-22*

In gespannen verwachting leven wij:  
wanneer zal corona een griepje worden;  
wanneer zal het leven weer 'normaal' zijn?;  
wanneer zal het klimaat op orde komen?  
wanneer, ja wanneer zal dat zijn?

Maar het evangelie stelt een heel andere vraag.  
Dat vraagt in en doorheen alle levenszaken:  
wanneer zal toch de Messias komen?,  
die mens van God uit, die bevrijden zal.

Dat is de hoopvolle verzuchting van Israël,  
dat steunt en kreunt in groeiende verwachting.  
Door Johannes de Doper willen zij gedoopt,  
ondergedompeld worden in heilige Geest.

Zoals Jezus overkwam – 'God die bevrijdt',  
omdat hij het verstond Gods liefste zoon te zijn.  
Wie in zijn Naam zich toevertrouwt,  
ontvangt de kracht kind van God te zijn.

Dat voorzegt die andere Johannes, de evangelist.  
Dan zullen we bewarend omgaan met wat is en zal zijn.  
Dan zal het Woord opnieuw vleesgeworden zijn  
in alle mensenkinderen die Gods liefsten zijn.