

Bij Johannes 2,1-11

Ter bruiloft geroepen zijn ook wij,
elk moment van ons leven.
het blijkt een bruiloft met een tekort te zijn,
een tekort aan wijn die van het leven genieten doet.

Er zijn slechts lege watervaten,
om ons te reinigen voor het feest.
Zij staan daar werkeloos te wachten
om het water te laten veranderen in wijn.

Enkel vertrouwen is hier nodig,
vertrouwen in het Woord dat spreekt,
en de smaak voor het leven verandert,
het smakeloze smaakt nog het meest.

Want het tekort wordt dan niet langer meer opgelegd,
maar vanaf nu ontvangen uit de hand van God.
Hoe meer we dan van het leven gaat drinken,
hoe smaakvoller het leven wordt.