

Bij Lucas 4, 14-24

Een gezalfde zijn van God uit,
dat lijkt niet weggelegd voor mij.
Dat is iets voor Jesaja of voor Jezus,
maar toch niet voor iedereen,
laat staan voor mij?!

Een gezalfde worden van God uit,
is je aangesproken weten door de Geest,
door haar in dienst genomen te worden,
zelfs tegen eigen wil en dank,
zonder ook maar enige verdienste.

Toch zijn wij allen al geroepen geworden,
gezalfd als wij zijn buiten ons weten om,
tot zijn Profeet, Koning en Priester,
lang geleden bij onze doop van de kerk uit,
om te worden dus wat we al zijn.

Een gezalfde te zijn van God uit vraagt niet om veel,
enkel om een hart dat niet is versteend,
dat zich vertederen laat omwille van de a(A)nder,
z'n eigenwilligheid loslaat uit Bewegenheid,
om Hem mens te laten worden op aarde.