

Bij Johannes 20, 11-18

Met Maria moeten we
de historische jesus loslaten,
en ons door Hem laten richten
op en doorheen zijn lege graf.

Zijn graf is een gedenkplaats,
het is de plaats van Gods Inwoning,
de lege ruimte tussen de vleugels
van de twee engelen in het wit.

Zoals de twee engelen
op de Ark van het Verbond
in het Heilige der Heilige
van de tempel te Jerusalem,
de Plaats van de Sjalom.

Laat Jezus maar los om op te stijgen,
naar zijn God en Vader die ook de Onze is;
om Hem plots eens in ons gedenken
te kunnen volgen en de Heer te zien.