

*Bij Johannes 14, 23-29*

De Vader openbaart zich in zijn Woord,  
in Jezus, d.i. in 'God die bevrijdt.'  
Wie zijn Woord bewaart,  
wordt één in liefde met de Vader.

De Vader en zijn Woord  
zullen tot hem komen  
en met hem  
één verblijf maken.

Dit samen-bijeen-zijn van de Vader,  
met zijn Woord en met degene  
die zijn Woord bewaart,  
brengt Vrede, de Vrede van het Woord.

Niet de vrede van de wereld  
die terugbuigt op zichzelf  
en altijd voorwaardelijk is  
omdat zij niet de Liefde van de Vader kent.

Zijn Liefde is onvoorwaardelijk en om-niet,  
dat leert ons het Woord van de Vader;  
indachtig zijn Woord in zijn Geest,  
geloven wij dat zijn Liefde in ons geschiedt.