

Bij Johannes 14, 15-22

In elk begin spreekt God als nieuw
de wereld in zijn aanschijn;
ook nu spreekt Hij al wat is
in zijn Zijn tot leven.

Alleen een leerling is bij machte
Gods spreken hier-en-nu
te verstaan als Bron van zijn bestaan;
de wereld kan dat niet.

De wereld staat eigenmachtig en eigenwillig
teruggebogen op zichzelf alleen;
de wereld wil zelf de bron zijn van zijn bestaan,
zijn eigen god op aarde zijn.

Zo niet de leerling,
want hij weet en schouwt,
Gods Inwoning in al wat is,
en zijn inwoning in het Woord van de Vader.