

Bij Johannes 3, 1-16

Weet je niet dat je uit God geboren bent,
dan ben je met Nicodemus in een donkere nacht,
die zijn leven toeschrijft aan zijn ouders
vlees blijft en geen Geest.

Geboren worden van bovenaf
is geloven dat God jou nú baart,
dan ben je geboren uit water én geest
dan ademt de Geest jou waarheen zij wil.

Geloven in dit Woord van God,
trekt je omhoog vanuit de tijdelijkheid,
naar boven toe de eeuwigheid in,
niet langer meer een verloren menskind.

De nacht is de ruimte van het niet-weten,
bij uitstek de tijd van voeling tot besef,
van het verlicht worden van bovenaf,
door Hem die de wereld liefheeft.