

Bij Lucas 9, 51-62

Een mensenzoon of dochter
is hij of zij die weet
niets te hebben, niets te bezitten,
dat niet gegeven is of wordt.

Wie een zoon of dochter van mensen wil worden,
zal ontvankelijk door het leven gaan,
niet gevangen in verleden of toekomst,
openstaand voor de gaven van God hier en nu.

Die een zoon of dochter van mensen zal zijn,
is tot instrument geworden in zijn hand,
zoals Jezus met zijn leven heeft voortgeleefd,
geheel inzetbaar voor het Koningschap van God.

Besef en word wie je ten diepste al bent,
een zoon of dochter van mensen,
een zoon of dochter van de Vader,
gegeven om zijn Koningschap te leven.