

*Bij Marcus 12, 18-27*

Geen mens is in staat om leven te creëren ,  
zich dat toe te eigenen als een bezit van zichzelf.  
Leven is een gave van God uit,  
wij leven enkel vanuit de Levende.

Alleen God kan een kind verwekken,  
het doen geboren worden en doen leven -  
doen leven hier en nu -  
in deze aardse werkelijkheid.

Hier en nu doet Hij mij geboren worden.  
Elk moment van 'mijn' leven,  
roept Hij mij tot zĳn Leven en zegt:  
Leef Mij!

Leef Mij! - en deel mijn Leven in jou,  
met wie Ik je geef op jouw weg;  
zo zul je opstaan in Mij en Ik in jou,  
om alles in allen te zijn.

Zo zul je Leven,  
altijd en eeuwig,  
want Ik ben de Eeuwige,  
Ik ben een God van levenden.