

Bij Matteus 2, 1-12

Wat zal ik doen:
meegaan met de Wijzen
of blijven zitten op mijn troon,
als koning over mijn eigen koninkrijk.

Verlaat ik mijn land een ster achterna,
een belofte van God uit die mij maken zal
tot wat ik mijzelf niet maken kan:
te groeien in zijn beeld tot zijn gelijkenis?

Of blijf ik steken in wat ik zelf denk te zijn,
en raak ik ontsteld over hoe God mij ziet;
houd ik mij vast aan mijn zelfbeeld en positie,
aan mijn eigenmachtigheid en eigenwilligheid?

Maar wil ik uitgaan uit mijzelf,
dan is de eerste die ik tegenkom,
niet die nieuwgeboren koning,
maar die oude Herodes in mijzelf.

Die wil verhinderen dat mijn hart zich verwijdt,
om een kribbe te worden voor Gods gezalfde,
een ruimte voor zijn Inwoning,
die mij maakt tot een instrument in zijn handen

Augustinus: "God is mens geworden
zodat de mens God kon worden.
Die geboorte van God gebeurt aldoor,
maar, wat als zij niet in mij gebeurt?"