

*Bij Lucas 3, 1-6 – mijmering 301121*

Wij kunnen uw liefdeswoord niet vervullen,  
het is te groot, te zwaar – onmachtig zijn wij.  
De groten op aarde hebben het geprobeerd,  
hogepriesters en koningen hebben gefaald.

Generatie na generatie is het niet gelukt,  
uit onszelf schieten wij mensen tekort;  
uw liefdeswoord klinkt elk moment in ons leven,  
maar zien en horen doen wij het niet.

Tótdat uw Stem dóórbreekt in ons,  
tot diep in de woestenij van ons hart;  
keren doet U ons dan naar U toe,  
ja, de weg naar U toe is bereid.

Dán staan wij onmiddellijk van gelaat tot Gelaat,  
bestaan er geen bergen en dalen meer tussen ons;  
leiden al onze omwegen rechtstreeks naar U,  
dan zien wij - uw redding geschiedt!

Laat toch klinken uw Stem in ons midden,  
en wij zullen geschieden naar uw woord.