

Bij Lucas 15, 1-10

Er is gegromd:

Hij heet zondaars en tollenaars welkom
en eet met hen!

Hij is een zondaar!

Maar Hij werpt de grommers terug op zichzelf:

‘Als een van jullie een schaap verliest,
zal hij dan niet – als vanzelf –
de andere schapen achterlaten
en op zoek gaan naar het verlorene?’

Als een van jullie een drachme verliest,
zal zij dan niet – als vanzelf –
op zoek gaan naar het verlorene?’

Ja, Ik ben een zondaar

Die bewogen wordt om hoeren en tollenaars.

Maar om ons is er vreugde in de hemel én op aarde,
voorgoed gevonden door de Eigenaar van al wat is.

De, in hun ogen, rechtvaardige mensen
zij schuiven (nog) niet aan op het Bruiloftsmaal,
maar verblijven liever (nog) in een dor land zonder water.
Zij zijn niet verheugd, nee, zij grommen.

Zoals ook ik vaak grom
om andere mensen,
die mijn ordelijke wereld verstoren,
als was het het koninkrijk van God.

Wanneer zal er vreugde zijn in de hemel én op aarde,
wanneer zal ik gekeerd zijn voorgoed?