

Bij Lucas 3, 1-6

Wij kunnen uw liefdeswoord niet vervullen,
het is te groot, te zwaar – onmachtig zijn wij.
De groten op aarde hebben het geprobeerd,
hogepriesters en koningen hebben gefaald.

Generatie na generatie is het niet gelukt,
uit onszelf schieten wij mensen tekort;
uw liefdeswoord klinkt elk moment in ons leven,
maar zien en horen doen wij het niet.

Tótdat uw Stem dóórbreekt in ons,
tot diep in de woestenij van ons hart;
keren doet U ons dan naar U toe,
ja, de weg naar U toe is bereid.

Dán staan wij onmiddellijk van gelaat tot Gelaat,
bestaan er geen bergen en dalen meer tussen ons;
leiden al onze omwegen rechtstreeks naar U,
dan zien wij - uw redding geschiedt!

Laat toch klinken uw Stem in ons midden,
en wij zullen geschieden naar uw woord.