



Protestantse Gemeente Ravenstein
18 dec 2022
vierde zondag van Advent

Orde van de dienst

OPENING

welkom en mededelingen
de kaars wordt ontstoken

openingslied Lb 441 vers 1, 5 en 10

Hoe zal ik U ontvangen (zo mogelijk staande)

groet

v: De Heer zal bij u zijn

a: **De Heer zal u behoeden**

bemoediging

v: Onze hulp is de naam van God:

a: **“Ik zal er zijn”**

v: die hemel en aarde te voorschijn riep

a: **en ons zegent met het licht van vandaag.**

Amen

Motto uit de Brieven:

*Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt.
Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op
de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van
najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig
en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.
(Jacobus 5,7-8)*

psalm van de zondag: Psalm146C vers 1, 2 en 5

kyriëgebed, besloten met:

v: ... daarom bidden we samen:

a: Heer, ontferm U

v: Christus, ontferm U

a: Heer, ontferm U.

De gemeente mag gaan zitten

DIENST VAN HET WOORD

gebed voor een zondag in Advent

lezing uit de profeten:

Jesaja 29,17-21; 35,5-10; 42,5-7

tussenzang: Lb 448,1-5

Het volk dat wandelt in het duister

Evangelielezing: Mattheüs 11,2-11

acclamatie: U komt de lof toe Lb 339A

‘met andere woorden’

muzikale meditatie door de organist

lied: Zijt Gij waarop de wereld wacht Lb 446 (solo:
alleen de vrouwen)

GAVEN EN GEBEDEN

dankgebed, voorbeden, steeds besloten met:

v: ... daarom bidden we samen:

a: Heer, ontferm U

stil gebed, Onze Vader

Bij de uitgang na de dienst is de collecte bestemd voor
de kerk en diaconie

Slotlied : Lb 438 vers 1 en 4

God lof! Nu is gekomen

zegen

v: De Enige, de God van Israël zal u zegenen en
behoeden, het gelaat van de Enige zal over u schijnen
als de zon, vriendelijk, moederlijk, het gelaat van de
Enige zal hoog boven u opgaan, dat u gaat in vrede....

a: Amen, amen, amen

Na de dienst is er koffiedrinken en ontmoeting met
elkaar. Fijne zondag en een goede week toegewenst.

We zien u graag op:

kerstavond, 24 december om 19:30 uur en

eerste kerstdag, 25 december om 10:00 uur

om het kerstfeest te vieren en te gedenken dat het Kind
is geboren.