



Gemeentebrief

6 februari t/m 3 april 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein
Kerkelijk werk Ds. August Baars, emailadres: predikant@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon Jan Bekker, diaconie@pkn-ravenstein.nl
College van Beheer Rabobank NL55RABO 0143 1025 83
Diaconie Rabobank NL78RABO 0373 7449 86



Kopij adres: c-verbraak@home.nl.

Inleverdata 23 maart voor editie Pasen t/m Pinksteren

Distributie: Jan Bekker, Jac. van Badenhof 20, 5371 EZ Ravenstein

Eindredactie: Corinne Verbraak, c-verbraak@home.nl

Opmerkingen over de inhoud graag richten aan Corinne Verbraak

De kerkenraad vergadert eens per 2 maanden op woensdagavond, 19.30u in de Uitkomst.

Lieve mensen,

Daar er besloten is om te versoepelen, gaan ook wij weer beginnen met de kerkdiensten. /

Wel natuurlijk met de nodige maatregelen.

Het mondkapje is tijdens loopbewegingen op en deze mag pas af op uw zitplaats, tevens ontsmetten we nog steeds onze handen (ivm gebruik liedboek), en maken we gebruik van de aangegeven looproute. We zingen ingetogen tijdens de dienst.

De collectemogelijkheid is nog steeds in de desbetreffende collectezakken die in een standaard op de grote kist staat.

Dan het koffiedrinken, dit blijft helaas een hekel punt en we kijken daar van zondag tot zondag naar. We snappen de behoefte eraan, maar we voelen ons zeer verantwoordelijk voor jullie en onze gezondheid. En we kruipen gewoon te veel naar elkaar toe.

Graag uw begrip als we voor aanvang van de dienst besluiten om geen koffie te drinken.

Kerkdiensten	Aanvang	Dominee	Bijzonderheden
Zondag 6 februari	10.00u	Ds. Eduard van den Berg	
Zondag 20 februari	10.00u	Ds. August Baars	Avondmaal
Zondag 6 maart	10.00u	Ds. Henk van Tilburg	
Zondag 20 maart	10.00u	Ds. August Baars	
Zondag 3 april	10.00u	Ds. Eduard van den Berg	

Schoonmaakrooster

Zondag 6 februari	Hans en Lisette
Zondag 20 februari	Nico en Lens
Zondag 6 maart	Corinne en Matty
Zondag 20 maart	Hans en Lisette
Zondag 3 april	Nico en Lens

Noteer aub de data in uw agenda, voor vragen, bel of app mij dan even. 06-13 06 19 31 Corinne

Ik zou graag een stapje terug doen in mijn aantal activiteiten in de kerk en zoek een vervanger voor het schoonmaken. Wie wil/kan mijn plaatsje overnemen? Corinne



Gemeentebrief

6 februari t/m 3 april 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Website

De nieuwe website is te bereiken via: www.PKN-Ravenstein.nl

Op onze nieuwe website staat ook een link om de zondagsdienst na te luisteren. Heeft u tijdens de dienst iets gehoord wat u nog eens wilt naluisteren dan is dat tegenwoordig mogelijk. Wekelijks wordt er op de website artikelen uit de Petrus Nieuwsbrief geplaatst.

Heeft u op- of aanmerkingen over de nieuwe website, laat het Corinne dan weten.

We willen dat de website voor iedereen toegankelijk is en met het oog op de toekomst, zal ook meer informatie van de website te halen zijn. Bijvoorbeeld over de gastpredikanten en over een viering.

Mocht u de gemeentebrief kwijt zijn, ook deze is te vinden op de website.

Woordje van de predikant

Licht.

Eindelijk worden de dagen wat langer en de nachten wat korter. En af en toe die zon die naar binnen schijnt, alles er anders uit laat zien (ook het stof op de vloer!). Die zon, die, als je uit de gure wind staat, je huid verwarmt. Heerlijk. Want wat kunnen de dagen in december en januari grijs zijn.

En zo, aan het begin van het nieuwe jaar, waarover wij elkaar veel heil en zegen toewensen, veel heelheid en goedheid, wachten wij op wat komen gaat.

Kunnen wij weer enigszins normaal gaan leven?

Want het virus zal ons altijd blijven plagen, er mee leren leven wordt het devies.

In Nederland hebben wij nu een eigen #MeToo, nu blijkt dat vrouwelijke deelnemers met mannen te maken hebben gekregen die eigen grenzen te buiten gingen en daarmee de grenzen van anderen niet erkenden. Schaamte, geschonden intimiteit, het meest eigene van iemand wegnemen.

Waar het ook gebeurt, op straat, in een hotelkamer, in een studio, tijdens oorlogen, het is verschrikkelijk en wij mogen het nooit gewoon gaan vinden of goedpraten. U mag het best weten, als ik dit weer hoor en lees, schaam ik mij soms om mijn man-zijn.

En de afgelopen week zijn ook vier vrouwen doodgestoken door hun (ex-) man/vriend.

En wij staan nu aan het begin van het jaar. De eerste weken zitten er net op.

Wordt het nog wat, dit jaar?

Hoe gaan wij het volhouden?

Is de wanhoop niet zo groot geworden dat er geen vertrouwen en hoop meer is?

Mensen willen zin zien, zin hebben, dit is ook nodig om vol te houden, mensen willen een doel hebben, perspectief, licht aan het einde van een tunnel, want anders wordt het leven benauwend, beneemt het je de adem.

En net zo zoekend en vragend als u bent, ben ik ook. Lege handen, meer heb ik niet, ik heb u niks te geven. En met al die vragen, met al die gevoelens leef ik toch door. Soms nieuwsgierig naar anderen, hoe die het doen. Soms verrast, omdat ik dat niet gedacht had van die persoon. En elke keer, merk ik, wil ik mensen ontmoeten, ze spreken, in de ogen kijken, horen wat ze te zeggen hebben.

En daarbij mogen ze kritisch zijn naar mij, maar iets liefs hoor ik liever, waardering vind ik fijn.

En misschien is dat iets wat wij het komende jaar kunnen gaan doen, meer kunnen gaan doen. Elkaar aanspreken en iets zeggen wat je raakt, wat je hart verwarmt, waaruit blijkt dat er aandacht is voor jou.





Gemeentebrief

6 februari t/m 3 april 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Als wij elkaar dat geven dan loop je lichter door het leven, komt de lichtheid van het bestaan in je leven en komt er een echte aandacht voor elkaar, een aandacht die niet grensoverschrijdend is maar wel grenzen overstijgt.

Elkaar de zegen toewensen is ook: er voor elkaar zijn tot een zegen en zo heel maken wat gebroken is.

Achter ons en voor ons.

Met heel veel plezier denk ik terug aan de dienst die door en met de jongeren in onze gemeente is gehouden op 12 december, het onderwerp was 'de zegen' en Henk Visscher werd ingezegend als kerkenraadslid. Wat hebben ze ons leren nadenken, wat hebben ze ons meegegeven!!

Het was grandioos!! Tevens gaven wij, en de jongeren in het bijzonder, de zegen mee aan organist Karel de Wee en dominee Cees van Alderwegen. Beiden hadden aangegeven te stoppen met het spelen en voorgaan in onze kerk. Ook deze heren waren blij verrast met deze mooie dienst.

En toen kwam de 'inloop Kerstmorgendienst'. Er moest opeens heel veel geïmproviseerd worden. Zang, pianospel met zang, een korte overweging en stilte. Een kaarsje aansteken, een kopje koffie drinken, elkaar ontmoeten. Fijn dat het zo kon en zo ging.

En toen was er de oecumenische dienst met Peter Raaphorst in Huisseling. Een flinke opkomst en samen verbonden met al de christenen over heel de wereld zie ik terug op een fijne dienst. Alleen jammer dat er richtmicrofoons waren die je dwingen om stil te staan als een etalagepop en er zo voor zorgden dat mijn woorden bij de overweging niet allemaal hoorbaar waren. Excuses van mijn kant. U die mij kent weet dat ik nogal beweeglijk ben in mijn voordracht.

En nu kijken wij vooruit. Op weg naar Pasen.

Waarschijnlijk geen echt Carnaval. Maar misschien is het een idee om het Carnaval gestalte te geven door de tijd naar Pasen toe het vlees te laten staan/minder vlees te eten (want carne val betekent toch: het vlees weglaten/geen vlees nuttigen?) en zo iets te doen aan de toekomst van de aarde die Góds Schepping is?

En ik ga er vanuit dat al de diensten voortaan gehouden kunnen worden, al zal er rekening moeten worden gehouden met maatregelen om elkaar en onszelf te beschermen.

De tijd van elkaar ontmoeten is aangebroken. Ook ik hoop u/jullie weer te zien buiten de zondagse kerkdiensten om.

Een hartelijke groet vanuit Tiel,

August Baars

Ds. August Baars heeft aangegeven weer meer pastoraalwerk te willen doen. Dit is heel fijn, maar wij blijven hem ondersteunen zoals Jan Meerdink het pastorale werk heeft opgezet. Tevens kunt u bij vragen altijd contact opnemen met Jan Meerdink, Jan Bekker of Corinne Verbraak. Zij zullen dan in overleg met u passende zorg zoeken.

Wel en wee.

Het lijkt alweer zo'n tijd geleden. Toch wil ik dit in herinnering roepen.

Op 17 november overleed Toos van den Berg-Janssen in Groesbeek, in de stilte van de nacht. Vele jaren heeft zij op Kasteelseplaats gewoond en daar leerde ik haar ook kennen.

Langzaam ging het achteruit, maar dat accepteerde zij, de handen die niet meer konden breien, de benen die haar niet meer konden dragen. Maar wat bleef ze positief. Een schoondochter die overleed, een dochter die zij overleefde. In april 2021 verhuisde ze naar Groesbeek en daar blies zij haar laatste adem uit. Op 21 november heeft mevrouw Romeijn in de dienst een kaars voor haar vriendin aangestoken. Wij hopen en bidden dat de kinderen en (achter-) kleinkinderen zonder deze (schoon-)moeder en oma hun weg kunnen vervolgen.





Gemeentebrief

6 februari t/m 3 april 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



In Oss overleed de heer Schutterop op 20 november. Een gesprongen bloedvat maakte helaas een einde aan zijn leven. En zo blijft zijn vrouw achter. Tot voor enige tijd kwamen zij regelmatig in de kerkdiensten te Ravenstein, vandaar dat ik dit hier noem. Ook voor mevrouw Schutterop hopen en bidden wij dat zij deze schok achter zich kan laten en mensen om zich heen vindt die met haar de levensweg gaan die voor haar is weggelegd.

Mevrouw Boertjes heeft de bestralingen achter zich gelaten en probeert haar leven weer vorm te geven. En dat valt niet mee. Haar wensen wij alle rust en moed toe om haar weg te vervolgen.

Uit de Kerkenraad

Kerkbalans

Samen voor de kerk van morgen

Wat betekent de kerk voor ons?

Antwoorden, die gemeenteleden geven op deze vraag zijn:

“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.”

“Ik kan in de kerk alles bij God brengen; het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.”

“In de kerk ontmoeten we elkaar en vieren we met elkaar”.

Misschien herkent u zich hierin. Als gemeente willen we het geloof met elkaar delen. We willen omzien naar elkaar en zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!

U ontvangt spoedig de brief voor Actie Kerkbalans in uw brievenbus.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook in de toekomst, wil onze kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken.

Helpt u mee?

Tegenwoordig is het zo makkelijk, je geeft de bank opdracht om elke maand/kwartaal/half jaar of jaarlijks automatisch een bedrag voor de Kerkbalans over te maken. Je hoeft nergens meer aan te denken, het vergeten is voorbij. Wij denken aan onze gemeenschap, denken jullie aan ons?

Begraafplaats 't Polleke

Is het hek open???

Neem eens een kijkje op de begraafplaats.

Net zoals “onze” kerk heeft juist de eenvoud de charme die je bekoort.

Je mag mij ook na de kerkdienst aanspreken en vragen of ik gelegenheid heb om even met je mee te lopen/rijden naar de begraafplaats.

Ik heb de sleutel altijd bij me.

Corinne





Gemeentebrief

6 februari t/m 3 april 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging heeft veel hinder van de beperkingen die de overheid telkens oplegt en van wat corona teweeg kan brengen. Na de bijeenkomst van oktober zijn we niet meer bij elkaar geweest en ook in januari durven we het nog niet aan.

Maar we kijken vooruit en willen proberen een kleine tentoonstelling die in de omgeving wordt opgezet te gaan bezoeken. Hierover worden de leden persoonlijk benaderd.

In februari staat een carnavalsavond op het programma, tja, carnaval gaat het niet worden, maar vast wel heel gezellig. Wat de andere maanden ons gaat brengen weten we niet, maar we houden je op de hoogte.

Nadere informatie over deze avonden volgen naar de leden persoonlijk.

Bestuur vrouwenvereniging

Protestant Christelijke Ouderen Bond, afdeling Oss

De PCOB, afdeling Oss heeft gevraagd of wij hun programma ook kenbaar wil maken aan onze gemeenteleden. Natuurlijk is samen iets beleven altijd mooi en interessant. Vandaar dat u voortaan een gedeelte van hun programma in de gemeentebrief aan treft. U bent vrij om een bijeenkomst bij te wonen. Neemt u van tevoren even contact op met:

secretariaat: h.voortman2@kpnplanet.nl tel. 0412 - 456047

15 februari Imkerij EcoPoll

15 maart Jaarvergadering

5 april Zandpaden door Henk Buyks

Op weg naar Pasen

Als voorbereiding op het Paasfeest organiseren we in de 40-dagentijd drie bijeenkomsten rond de Mattheuspassie van J.S. Bach. We zullen luisteren naar gedeeltes van de prachtige muziek van de Passie en vooral die teksten overwegen, waarin de figuur van Petrus centraal staat. In hem kunnen we onszelf herkennen in het verlangen om Christus na te volgen, waarin ook wij tekortschieten. Maar ook zullen we horen dat God ons daarbij nooit laat vallen.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Garnizoenskerk op *woensdag 9 en 23 maart, en 6 april*, van 14.00-15.30 uur.

De bijeenkomsten worden georganiseerd i.s.m. Willie Peters van de Zorgcoöperatie.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis (vrije gift is welkom),

De begeleiding is in handen van *Theo Gallé en Leon Teubner*

Samenscholen rond de schrift

Sinds kort komen we weer fysiek bijeen in de Garnizoenskerk om ons samen te verdiepen in de evangelietekst die de komende zondag in de dienst wordt gelezen.

We lezen samen de tekst in twee rondjes, met daartussen een korte pauze:

Wat staat er eigenlijk? Begrijp ik wat ik daar lees?

Welke vragen roept de tekst bij mij op?

Welk appél doet de tekst op mij en op mijn leven?

Welk verlangen komt er in mij op?

Het gaat hier om een zgn. ‘instuif’, d.w.z. dat eenieder die mee wil doen, zonder zich vooraf aan te



Gemeentebrief

6 februari t/m 3 april 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



melden van harte welkom is. U kunt eenmalig, of vaker, of altijd meedoen. Ook afmelden is niet nodig. We zien wel wie er is.

We lezen uit de Naardense bijbel. Maar uw eigen bijbel is ook welkom.

De bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag in de Garnizoenskerk van 14.00 tot 16:00 uur. We volgen de coronaregels. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hartelijke groet,
Leon Teubner

Ingezonden stuk **Principes..... of ze zoeken het maar uit!!**

Lex, een vriend van mij, was nog maar 2 jaar oud toen de oorlog uitbrak. Hij kwam uit een warm christelijk gezin, maar zijn jonge jeugd stond in het teken van de oorlog. In deze tijd kwam het vaak voor dat je als kind naar familie moest omdat daar de omstandigheden daar beter waren.

Zo kwam de jonge Lex aan het eind van de oorlog bij de familie van zijn oom te wonen. Deze oom was een rijzige, principiële man waarvoor de bijbel als leidraad in zijn leven diende. Ondanks de voelbare spanning vanwege de oorlog heeft Lex daar een mooie tijd gehad, er was echter een zaak die bijzonder was, soms werd hij gevraagd om een bordje met wat eten neer te zetten, bij de voet van de trap. Er werd hem verteld dat dit voor een hond was en dat deze hond niet binnen in huis mocht komen. Zo leefde kleine Lex bij de familie van zijn oom tot het grote moment van de bevrijding, hij was toen 8 jaar. De tanks van de Canadezen reden door de straten, er was een groot volksfeest iedereen was blij en liep juichend met vlaggen door de straten. Ook bij de oom van Lex kon je zien dat er een last van de schouders was afgevallen.

Toen gebeurde het; een sjofele, magere, jonge man kwam op Lex zijn oom af een zei; ik kan U niet genoeg bedanken U heeft mijn leven gered, de man viel bijna op de knieën voor Lex zijn oom.

Deze keek de man aan en zei;
ik praat niet met communisten en draaide zich om, de man volledig verbouwereerd achter zich latend. Dit was dus de onderduiker die 2 jaar door de oom van Lex uit handen van de Duitsers was gehouden.

Voor de oom van Lex was het communisme net zo erg als fascisme. Maar hij had principes, veelal gebaseerd op de bijbel die dagelijks aan tafel gelezen werd, waardoor het voor hem duidelijk was;

Als een mens in nood beroep op je doet dan moet je helpen, als je maar enigszins kunt.

Deze mensen ervaringen/verhalen zijn voor mij een inspiratie om niet cynisch en afwachtend in het leven te staan.

Jan Meerdink, F. van Dool

Onderstaand gedicht komt uit een nieuwsbrief van Petrus (zie onze website).

Gebed om woorden

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was



Gemeentebrief

6 februari t/m 3 april 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



maar een gemeente vol van verschillen.

Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat de leegte vult,
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden
voor hoop, liefde, goedheid.

Wij bidden U om woorden
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.

God, wij bidden U om taal,
om woorden die ons leren
te geloven wie U bent.

Ds. Werner Pieterse