



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein

Kerkelijk werk Ds. August Baars, emailadres: predikant@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon Jan Bekker, diaken, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl

College van Beheer Rabobank NL55RABO 0143 1025 83
Diaconie Rabobank NL78RABO 0373 7449 86

De diaconie heeft een nieuw banknummer!!! Past u deze aan in uw administratie !!

Kopij adres: diaconie@pkn-ravenstein.nl.
Inleverdata 22 juni voor vakantie-editie juli t/m augustus

Distributie: Jan Bekker

Eindredactie: Corinne Verbraak, diaconie@pkn-ravenstein.nl

Opmerkingen over de inhoud graag richten aan Corinne Verbraak

De kerkenraad vergadert eens per 2 maanden op woensdagavond, 19.30u in de Uitkomst.

Inhoudsopgave:

- Coronamaatregelen
- Kerkdiensten
- Schoonmaakrooster
- Website
- Woordje van de predikant
- Wel en Wee
- Kerkenraad
- Vrouwenvereniging
- Bijeenkomsten Mattheuspassion
- Samenscholen rond de schrift
- Ingezonden stuk



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Lieve mensen,

Alle maatregelen zoals afstand houden, mondkapje en ontsmetten zijn ondertussen afgeschaft. Echter we laten de stoelen toch nog even op afstand staan. Het heeft ook wel iets van vrijheid i.p.v. in een rijtje zitten. We zijn er nog niet over uit.

Tevens blijven de collectezakken nog even in het houten rek achterin de kerk.

Een regel blijft van kracht, blijf bij klachten thuis en indien positief, dan is de quarantainetijd 5 dagen.

Kerkdiensten	Aanvang	Dominee	Bijzonderheden
Zondag 3 april	10.00u	Ds. Eduard van den Berg	
Vrijdag 15 april	19.30u	Jongerengroep	Goede Vrijdag
Zondag 17 april	10.00u	Ds. August Baars	1 ^e Paasdag
Zondag 1 mei	10.00u	Leon Teubner	
Zondag 15 mei	10.00u	Ds. August Baars	
Donderdag 26 mei	10.00u	SAGE Uden	
Zondag 5 juni	10.00u	Ds. August Baars	Pinksteren
Zondag 19 juni	10.00u	Leon Teubner	
Zondag 3 juli	10.00u	Ds. Evert Jan Hempenius	

Schoonmaakrooster

Zondag 3 april	Nico en Lens
Vrijdag 15/17 april	Corinne en Matty
Zondag 1 mei	Hans en Lisette
Zondag 15 mei	Nico en Lens
Zondag 5 juni	Corinne en Matty
Zondag 19 juni	Hans en Lisette
Zondag 3 juli	Nico en Lens

Noteer aub de data in uw agenda, voor vragen, bel of app mij dan even. diaconie@pkn-ravenstein.nl
Corinne

Ik zou graag een stapje terug doen in mijn aantal activiteiten in de kerk en zoek een vervanger voor het schoonmaken. Wie wil/kan mijn plaatsje overnemen? *Corinne*

Website

De website is te bereiken via: www.PKN-Ravenstein.nl

Op onze nieuwe website staat ook een link om de zondagsdienst na te luisteren.

Heeft u tijdens de dienst iets gehoord wat u nog eens wilt naluisteren dan is dat tegenwoordig mogelijk.

Wekelijks wordt er op de website artikelen uit de Petrus Nieuwsbrief geplaatst.

Heeft u op- of aanmerkingen over de nieuwe website, laat het Corinne dan weten.

We willen dat de website voor iedereen toegankelijk is en met het oog op de toekomst, zal ook meer informatie van de website te halen zijn.

Bijvoorbeeld over de gastpredikanten en over een viering.

Mocht u de gemeentebrief kwijt zijn, ook deze is te vinden op de website.



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Woordje van de predikant

Opstanding en opstandig.

Afgelopen zondag, 20 maart, stonden wij in de dienst stil bij de verschrikkingen in Oekraïne. Woorden uit het Liedboek klonken als gebed, zongen wij als gebed en uit de Bijbel hoorden wij een tekst waarin het ging over dood en de schuld die je daaraan hebt. Jezus leerde ons met nieuwe ogen daarnaar te kijken. Al een maand is deze oorlog aan de gang en af en toe bekruipt mij het gevoel om mijn ogen er voor te sluiten. Het is zo afschuwelijk, zo verschrikkelijk.

Mensen die zonder enige zin omkomen in grote getale, steden die verwoest worden, mensen op de vlucht, mensen die geen kant uitkunnen en proberen te overleven.

Ziekenhuizen die gebombardeerd worden, mensen die als ratten in een val opgesloten raken in schuilkelders omdat boven hen het pand kapotgeschoten in een stort.

Het is ook zo veel wat er op je afkomt, het is te groots. En ik merk: ik kan het niet eens beschrijven, woorden schieten tekort.

Het is onzegbaar, want er zijn ook gevoelens, angst, hopeloosheid, boosheid, verdriet.

En hierbij denk ik ook: wat roept dit allemaal op bij hen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt? Een herbeleving van gedachten en gevoelens?

Was het maar zo alsof twee broers met elkaar ruzie hebben, want de ene broer wil weer alles terug zoals het bij opa was. Eén groot landgoed dat ligt aan een meer, daar droomt hij van.

Maar hun vaders hebben het landgoed verdeeld onder elkaar, met toestemming van opa.

De één heeft een prachtig uitzicht over het meer, heeft daar een aanlegsteiger gebouwd en een mooi terras, een prachtig tuinhuisje, met ernaast een kippenhok voor de verse eitjes en de ander wil dat ook en gaat stukje bij beetje de boel kapotmaken.

En elke keer is het niet *zijn* schuld, maar komt dat omdat... (vul maar in).

Was het maar zo simpel wat er allemaal achter onze achtertuin gebeurt.

Het lijkt wel of Poetin en de zijnen de stad Mariopel helemaal met de grond gaan gelijkmaken om daar hun nieuwe havenstad te bouwen die kan wedijveren met de gebouwen in Abu Dhabi.

Alsof het voor hen niet meer dan een sloopbedrijf is dat er bezig is en de architecten al bezig zijn de nieuwe gebouwen te ontwerpen. Maar vóór de opbouw moeten wel alle inwoners zijn verdreven, dood of levend.

En terwijl dat gebeurt wacht op ons het Paasfeest, dat ook daar gevierd zal worden, zelfs door Poetin!! Want hij is een gelovig mens, wordt gesteund door de patriarch van de Oosters-orthodoxe Kerk in Moskou (niet door iedereen van die kerk!!).

En misschien gaat hij wel met zijn kinderen en (als hij niet gescheiden/weduwnaar is) met zijn vrouw naar de dienst.

Ook ik heb de oorlog niet meegemaakt, ben een aantal jaren na de capitulatie geboren, al waren de gevolgen van de internering van mijn ouders en zus in de Japanse kampen wel aanwezig.

Want mijn vader heeft dagelijks met darmproblemen te maken gehad als gevolg van de internering en mijn moeder kon daarom bepaalde gerechten niet klaarmaken, want die verergerden de problemen.

En toen de medicijnen die hij nam niet meer in Nederland vrij te krijgen waren, ging ik op mijn brommertje naar België, ging daar verschillende apotheken bezoeken en kwam weer met een voorraad medicijnen voor een maand of twee terug.

Ik ben een kind van de vrede, in elk geval was er geen oorlog. En door mijn ouders die zich in de zending zo gericht hebben op Gods Koninkrijk, door mijn leven daarna, oorlog in Vietnam stopte, Ban de bom, de



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Muur werd gesloopt, dacht ik dat het langzaamaan steeds beter zou gaan in de wereld. Maar van die gedachte moet ik zien af te komen. Het blijft ploeteren en geloven blijft hopen. De oogst is er nog niet!!

Op naar het Paasfeest!!

Misschien iets minder feest, maar toch: het is goed om bij de gebeurtenissen van Pasen stil te staan en het is goed om de ogen niet te sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. Met Pasen vieren wij dat niet de dood het laatste woord heeft, maar Gods Liefde. Zijn Liefde die zoekt naar openheid, naar gerechtigheid, naar heilheid en elke keer de gebrokenheid, het onrecht bestrijdt. Dat wordt het duidelijkst zichtbaar in Jezus die in zijn korte leven duidelijk maakte dat de hemel naar ons mensen verlangt, niet gesloten is, met ons solidair wil zijn, de hemel wil zich met ons bemoeien ten goede, want het gaat om het elkaar recht doen. En terwijl ik dit zo schrijf schieten mij de beelden te binnen van die moeder die haar man, die rolstoelafhankelijk is geworden tijdens vorige oorlogshandelingen, en hun drie kinderen naar de grens brengt en zelf teruggaat om zich te laten omscholen tot soldaat. Wat anders haar man gedaan zou hebben, gaat *zij* nu doen, uit liefde voor hem, hun kinderen en het land waar zij hun toekomst willen opbouwen. Pasen moet soms *gedaan* worden en niet alleen gevierd.

Het is de vraag of ze elkaar zullen terugzien, maar deze opstandige vrouw zet haar leven in voor wie haar lief zijn en de dood, haar dood!! heeft niet het laatste woord.

Hoe het op 17 april, met Pasen, zal zijn, weet niemand met zo'n alleenheerser als Poetin is. Maar ook hij krijgt niet het laatste woord.

Wij gaan luisteren naar die Eeuwige die tegen Jezus zegt: 'Sta op'. Jouw solidariteit is hartverwarmend, jouw gebrokenheid is heelmakend, het onrecht jou aangedaan schreeuwt om gerechtigheid. En daarom gaan wij bidden voor elkaar en daarvan gaan wij zingen met elkaar.

Ik wens u gezegende Paasdagen toe.

Hartelijke groet,
August Baars

Ds. August Baars heeft aangegeven weer meer pastoraalwerk te willen doen.

Dit is heel fijn, maar wij blijven hem ondersteunen zoals Jan Meerdink het pastorale werk heeft opgezet. Tevens kunt u bij vragen altijd contact opnemen met Jan Meerdink, Jan Bekker of Corinne Verbraak. Zij zullen dan in overleg met u passende zorg zoeken.

Wel en wee.

Laatst kwam ik mevrouw Schutterop tegen, ze had gehoord van ons danken in de kerk en van het stukje dat in de Gemeentebrief was geschreven over haar man. Ze is ons erg dankbaar en wenst ons de hartelijke groeten. Ze zegt de weg naar Ravenstein nog te weten, alleen heeft ze nog wel tijd nodig.

Verder hebben wij als kerkenraad en ook onze dominee geen meldingen gekregen van personen die extra aandacht nodig hebben ivm ziekte. Natuurlijk missen we de personen als ze niet op de vaste plek zitten, maar we hopen altijd dat we een berichtje krijgen als het nodig is.

Kerkenraad

Kerkbalans

Samen voor de kerk van morgen

Wat betekent de kerk voor ons?

Antwoorden, die gemeenteleden geven op deze vraag zijn:

"In de kerk mag ik zijn wie ik ben." *"Ik kan in de kerk alles bij God brengen; het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven."*, *"In de kerk ontmoeten we elkaar en vieren we met elkaar"*.



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Misschien herkent u zich hierin. Als gemeente willen we het geloof met elkaar delen. We willen omzien naar elkaar en zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!

U heeft de brief voor Actie Kerkbalans in uw brievenbus mogen ontvangen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook in de toekomst, wil onze kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee?

Tegenwoordig is het zo makkelijk, je geeft de bank opdracht om elke maand/kwartaal/half jaar of jaarlijks automatisch een bedrag voor de Kerkbalans over te maken. Je hoeft nergens meer aan te denken, het vergeten is voorbij. Wij denken aan onze gemeenschap, denken jullie aan ons?

Begraafplaats 't Polleke

Is het hek open???

Neem eens een kijkje op de begraafplaats. Net zoals "onze" kerk heeft juist de eenvoud de charme die je bekoort.

Je mag mij ook na de kerkdienst aanspreken en vragen of ik gelegenheid heb om even met je mee te lopen/rijden naar de begraafplaats. Ik heb de sleutel altijd bij me.

Corinne



Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging is eindelijk weer eens bij elkaar gekomen en we zijn gelijk aan het knutselen gezet. Iedereen aanwezig is met een mooi versierde paaskaars naar huis gegaan.

De volgende bijeenkomst is op woensdagavond 20 april. Op deze avond komt Jan Meerdink ons weer een mooi verhaal vertellen. We willen iedere belangstellende welkom heten om deze avond onze gast te zijn en te luisteren naar het verhaal van Jan.

In plaats van in de Uitkomst zullen we die avond in de kerk gaan zitten. Er is genoeg ruimte, maar toch is het fijn als we weten op hoeveel mensen we die avond kunnen rekenen, dit i.v.m. de koffie/thee.

Let OP: aanvang is 19:30 uur.

Tijdens de kerkdiensten voorafgaande aan **20 april** kunt u zich aanmelden bij Henny de Vlugt of Diny Bak.

Op 3 mei heeft de vrouwenvereniging een uitstapje naar Haren. Een bevriende kennis heeft daar een tentoonstelling van zijn hobby; het op kleine schaal namaken van boerderijen inclusief hun bewoners en materieel. Daarna gaan ze gezellig uit eten.

Nadere informatie over deze avonden volgen naar de leden persoonlijk.

Bestuur vrouwenvereniging (Henny de Vlugt, Diny Bak, Marry van Oosteren)



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Oss

De PCOB, afdeling Oss heeft gevraagd of wij hun programma ook kenbaar wil maken aan onze gemeenteleden. Natuurlijk is samen iets beleven altijd mooi en interessant.

Vandaar dat u voortaan een gedeelte van hun programma in de gemeentebrief aan treft. U bent vrij om een bijeenkomst bij te wonen.

Neemt u van tevoren even contact op met: secretariaat: h.voortman2@kpnplanet.nl



5 april Zandpaden door Henk Buyks

26 april Kamp Vught Rondleiding

10 mei Voorbereiding voor uw uitvaart door Ruth Jellema (predikant van de PKN in Oss)

1 juli Hof van Lof in Megen

Op weg naar Pasen

Als voorbereiding op het Paasfeest organiseren we in de 40-dagentijd drie bijeenkomsten rond de Mattheuspassie van J.S. Bach. We zullen luisteren naar gedeeltes van de prachtige muziek van de Passie en vooral die teksten overwegen, waarin de figuur van Petrus centraal staat. In hem kunnen we onszelf herkennen in het verlangen om Christus na te volgen, waarin ook wij tekortschieten. Maar ook zullen we horen dat God ons daarbij nooit laat vallen.

De eerste 2 bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.

De laatste bijeenkomst is op

6 april, van 14.00-15.30 uur. Natuurlijk weer in de Garnizoenskerk.

De bijeenkomsten worden georganiseerd i.s.m. Willie Peters van de Zorgcoöperatie.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. De collectezakken staan achter in de kerk voor een gift.

De begeleiding is in handen van Theo Gallé en Leon Teubner

Samenscholen rond de schrift

We komen ook weer fysiek bijeen in de Garnizoenskerk om ons samen te verdiepen in de evangelietekst die de komende zondag in de dienst wordt gelezen.

We lezen samen de tekst in twee rondjes, met daartussen een korte pauze:

Wat staat er eigenlijk? Begrijp ik wat ik daar lees? Welke vragen roept de tekst bij mij op?

Welk appél doet de tekst op mij en op mijn leven? Welk verlangen komt er in mij op?

Het gaat hier om een zgn. ‘instuif’, d.w.z. dat eenieder die mee wil doen, zonder zich vooraf aan te melden van harte welkom is. U kunt eenmalig, of vaker, of altijd meedoen.

Ook afmelden is niet nodig. We zien wel wie er is.

We lezen uit de Naardense bijbel. Maar uw eigen bijbel is ook welkom.

De bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag in de Garnizoenskerk van 14.00 tot 16:00 uur.



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



We volgen de coronaregels. Er zijn geen kosten aan verbonden, een gift is welkom, de collectezakken hangen achter in de kerk bij de uitgang.

Hartelijke groet,
Leon Teubner

Ingezonden stuk

Flink wat spreekwoorden hebben hun oorsprong in bijvoorbeeld de scheepvaart waarin ons kleine Nederland groot werd: van ‘overstag gaan’ tot en met ‘voor pampus liggen’. Ook hebben verschillende gezegden een Bijbelse oorsprong. Veel zijn afkomstig uit de Statenvertaling, zoals ‘in zak en as zitten’ (afkomstig uit het boek Esther), ‘een rib uit je lijf’ (uit Genesis) en ‘iemand de mond snoeren’ (uit 1 Petrus 2:15).

Wat zijn uitspraken die specifiek passen bij de protestantse traditie? Het calvinistische ‘overdaad schaadt’ ligt wat teveel voor de hand, daarom hier een verrassender vijftal.

1. ‘De kogel is door de kerk’

Er is iets beslist, de keuze is éindelijk gemaakt. Maar wat heeft een kogel in een kerk nu te maken met een beslissing en met de protestantse traditie? Volgens oude woordenboeken heeft het spreekwoord te maken met het respecteren van kerkgebouwen in oorlogstijd. Als een vijand zélf zo’n heilig gebouw niet spaarde, was hij alle fatsoen voorbij, maakte hij een duidelijk statement. Door de tijd heen kreeg de uitspraak een iets andere betekenis: na lang wikken en wegen is een bepaalde zaak uiteindelijk beslist.

Als voorbeeld van een werkelijke ‘kogel door de kerk’, wordt vaak het Beleg van Haarlem (december 1572-juli 1573) aangehaald. Tijdens deze beruchte belegering in de Tachtigjarige Oorlog knalden de Spanjaarden op een gegeven moment een kanonskogel dwars door de Sint-Bavokerk heen. De kogel was eigenlijk niet bedoeld voor de kerk, maar voor de niet meer rooms-katholieke predikant van de kerk – een afvallige, volgens de Spaanse bezetter. Nog steeds is de kogel te bewonderen in de muur van de oude St. Bavo, als herinnering aan de onbeschofte Spaanse vijand.

2. ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’

Naar dit oude spreekwoord werd de afgelopen eeuwen in Nederland veel verwezen. Het betekent kort gezegd: als twee personen van een verschillend geloof met elkaar trouwen, kán het haast niet goed gaan. Vaak werd dit spreekwoord gebruikt in de context van een huwelijk tussen een katholiek en protestant.

Toen de protestantse Willem-Alexander (toen nog kroonprins) op het punt stond om te trouwen met de rooms-katholieke Máxima Zorreguieta, vertelde kardinaal Simonis in een interview met het *Reformatorisch Dagblad* dat er in zijn jeugd iedere zondag werd gebeden tegen gemengde huwelijken.

In een verzuilde samenleving paste het absoluut niet om te trouwen met iemand die wel in dezelfde God geloofde, maar er een heel andere geloofsbeleving op na hield.



Dit veranderde voorzichtig in de jaren zestig, toen protestantse en katholieke kerken meer gingen samenwerken en de oecumene opbloeide. Toch haalde het nog steeds de krant toen een katholieke 25-jarige jongen en een 23-jarig gereformeerd meisje op 30 november 1966 in Delft trouwden. Ze werden ingezegend door een priester én een predikant, een unieke gebeurtenis!



Gemeentebrief

3 april t/m 3 juli 2022
Protestantse gemeente Ravenstein



Tegenwoordig wordt het spreekwoord nauwelijks meer gebruikt om huwelijken tussen (andersdenkende) christenen te bekritisieren. Het komt nog wel eens terloops langs als het gaat om een relatie tussen een gelovige en een ongelovige.

3. 'Dat gaat erin als Gods woord in een ouderling'

Een 19e-eeuws gezegde, waarin twee elementen van het protestantisme een hoofdrol spelen: Gods woord en de ouderling – allebei niet weg te denken uit de protestantse kerkstructuur.

Je kunt je de oorsprong vást voorstellen: voor een gelovige, maar helemaal voor een ouderling, is Gods woord leidraad, of in spreekwoordelijke termen: gesneden koek. Het spreekwoord houdt in dat iets er gemakkelijk, soepel ingaat. Dat kan gaan om eten of drinken, maar ook om bijvoorbeeld een politieke of theologische boodschap. Zo laat een trotse journalist van het socialistische dagblad *Het Volk* in een artikel van 7 augustus 1913 weten: 'En onze propaganda ging er in als Gods woord in een ouderling.'

4. 'Paal en perk stellen'

Deze mooie alliteratie betekent: iets wat ongewenst is een halt toeroepen, orde op zaken stellen. Wat heeft dit gezegde te maken met het protestantisme? Het komt waarschijnlijk voort uit de psalmberijming van 1773, de zogenaamde oude berijming.

In Psalm 108 vers 2 staat namelijk het volgende:

*Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.*

In het kort: Gods waarheid kent geen grenzen. Het gezegde gaat juist om de omgekeerde situatie: als er sprake is van begrenzing, wordt er paal en perk gesteld. Vanaf het einde van de 18e eeuw, een aantal jaar na de introductie van de psalmberijming, raakt de uitdrukking helemaal ingeburgerd. In menig krant en tijdschrift wordt het spreekwoord dan gebruikt.

5. 'Daar gaat een dominee voorbij'

Deze 19e-eeuwse uitdrukking wordt tegenwoordig niet heel veel meer gebruikt, maar hij is te interessant om niet te noemen in dit rijtje. Het gezegde stamt uit een tijd van strenge, kerkelijke tucht: bij onzedelijkheid en uitbundigheid grepen voorganger en kerkenraad in.

Bij het spreekwoord gaat het specifiek om gesprekken: was je lekker vrijuit aan het babbelen met vrienden en kwam er een dominee voorbij, dan verstomde het gesprek nogal eens. Want: was het wel passend waar je net over aan het praten was? Simon Carmiggelt gebruikt het gezegde een aantal keer in z'n boeken, zoals in *Kroeglopen* (1962):

"D'r gaat zeker een dominee voorbij", zei het meisje. "Hoe bedoelt u?" vroeg hij. "Omdat we niks zitten te zeggen", antwoordde ze.

Het is niet meer zo'n bekend spreekwoord, dat geeft hoop: tegenwoordig herkennen mensen zich er blijkbaar niet meer in. Wellicht geldt het tegenovergestelde: daar gaat een dominee voorbij, dus tijd voor een goed gesprek (met hem of haar)!

Bovenstaande kwam ik tegen toen ik een verhaal of gedicht vond om in deze gemeentebrief te plaatsen. Toch leuk om te lezen hoe een spreekwoord tot uiting komt en blijkbaar tot de protestantse traditie hoort.

Corinne