



# Gemeentebrief

Advent 2021 en januari 2022  
Protestantse gemeente Ravenstein



**Kerkgebouw** Servetstraat 1, Ravenstein  
**Postadres** Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein  
**Kerkelijk werk** Ds. August Baars, emailadres: predikant@pkn-ravenstein.nl  
**Contactpersoon** Jan Bekker, diaken, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl

**College van Beheer** Rabobank NL55RABO 0143 1025 83

**Diaconie** Rabobank NL78RABO 0373 7449 86

**De diaconie heeft een nieuw banknummer!!! Past u deze aan in uw administratie.**

**Kopij adres:** [c-verbraak@home.nl](mailto:c-verbraak@home.nl). **Inleverdata 20 januari voor editie februari/maart**

**Distributie:** Jan Bekker, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl

**Eindredactie:** Corinne Verbraak, diaconie@pkn-ravenstein.nl

Opmerkingen over de inhoud graag richten aan Corinne Verbraak

**De kerkenraad vergadert eens per 2 maanden op woensdagavond, 19.30u in de Uitkomst.**

## Lieve mensen,

Er zijn weer nieuwe beperkingen opgelegd en wij willen daarnaar handelen.

Het mondkapje is tijdens loopbewegingen op en deze mag pas af op uw zitplaats, tevens ontsmetten we nog steeds onze handen (ivm gebruik liedboek), en maken we gebruik van de aangegeven looproute. De collecte wordt weer aan het einde van de dienst bij de deur gehouden. We zingen ingetogen tijdens de dienst en na de dienst drinken we gezamenlijk de koffie, echter hierbij gaan we nog steeds verspreid in de kerk zitten. De nieuwe beperkingen gelden voor 3 weken, en we zullen telkens opnieuw bekijken wat het beste is voor de gezondheid van onze medemens. Graag uw begrip hiervoor.

## Kerkdiensten:

Zondag 21 nov	10.00u	Ds. August Baars	Laatste zondag kerkelijk jaar
Zondag 28 nov	10.00u	Ds. Eduard van den Berg	Eerste advent
Zondag 5 nov	10.00u	Leon Teubner	Tweede advent
Zondag 12 dec	10.00u	Ds. August Baars	<b>Derde advent en jongerendienst,</b>

**In de dienst willen we Henk Visscher herbevestigen in het ambt van ouderling, tevens nemen we afscheid van Karel de Wee (organist) en dominee Cees van Alderwegen.**

Zondag 19 dec	10.00u	Ds. Henk van Tilburg	Vierde advent
Vrijdag 24 dec	19.30u	Ds. Harry Tacken	Kerstavond
Zaterdag 25 dec	10.00u	Ds. August Baars	KERST

2022

Zondag 2 jan 2022	10.00u	Leon Teubner	
Zondag 16 jan 2022	10.00u	Ds. August Baars en Pastor Peter Raaphorst	<b>Oecumenische dienst</b>



# Gemeentebrief

Advent 2021 en januari 2022  
Protestantse gemeente Ravenstein



## Schoonmaakrooster

Zondag 21 november	Nico en Lens (geruild met Matty en Corinne 7 november)
Zondag 28 november	Hans en Lisette
Zondag 5 december	Nico en Lens
Zondag 12 december	Corinne en Matty
Zondag 19 december	Hans en Lisette
24 december	Nico en Lens
2022	
Zondag 2 januari	Corinne en Matty
Zondag 16 januari	Hans en Lisette

Noteer aub de data in uw agenda, voor vragen, bel of app mij dan even. 06-13 06 19 31 Corinne  
We zoeken nog een reserveploeg, wil je ons helpen, neem dan contact op met Corinne.

.

## Website

De nieuwe website is te bereiken via: [www.PKN-Ravenstein.nl](http://www.PKN-Ravenstein.nl)

Op onze nieuwe website staat ook een link om de zondagsdienst na te luisteren. Heeft u tijdens de dienst iets gehoord wat u nog eens wilt naluisteren dan is dat tegenwoordig mogelijk.

Heeft u op- of aanmerkingen over de nieuwe website, laat het mij dan weten.

We willen dat de website voor iedereen toegankelijk is en met het oog op de toekomst, zal ook meer informatie van de website te halen zijn. BV over de gastpredikanten en over een viering.

Mocht u de gemeentebrief kwijt zijn, ook deze is te vinden op de website.

Corinne

.

## Oogstdienst op 7 november

De appels en peren waren al in september geplukt en dus was het afwachten of we de tafel weer mooi konden dekken met groente en fruit. Ondanks dat we veel hebben moeten weggooien (tja, de garage is geen koelcel) hebben we een mooie opbrengst op tafel kunnen zetten. En een nieuwigheidje erbij..... we hadden grote courgettes ontvangen en daar hebben we soep van gemaakt. Deze hebben we in diepvriesdoosjes uit mogen delen. We hopen dat iedereen (die aanwezig was) ervan heeft mogen genieten.



Ds. Evert Jan Hempenius had de dienst aangepast aan het thema en er een mooie draai aangegeven, hartelijk dank hiervoor. En als dan als klap op de vuurpijl ook August na de dienst ons komt opzoeken, in het bijzijn van zijn geliefde hond Johan, dan kan zo'n zondag niet meer stuk.

.

## Kerk: theater of supermarkt??

Het is nog een paar jaar geleden dat je op weg naar Advent en Kerst een heleboel zaken vooraf kon organiseren. Afspraken met een koor, met OBK, een solozangeres met pianobegeleiding. Al die afspraken kon je maken en alleen bij ziekte moest je wat wijzigen. Zekerheid en duidelijkheid, dat was er. Hoe anders is het nu. Ja, het wordt Advent en het Lichtjesfeest als voorloper van het Lichtfeest, Pasen, is er ook, zeker wel. Maar hoe onzeker en onduidelijk is het nu geworden.



# Gemeentebrief

## Advent 2021 en januari 2022

### Protestantse gemeente Ravenstein



Morgen weer een persconferentie, de roep om strenge maatregelen, de overbelasting van de medewerkers in de zorg, wel of niet vaccineren. Bij de mensen tussen 60 en 65 jaar blijven er weinig antistoffen in het bloed als ze een bepaald vaccin hebben gekregen.

En nu de discussie in de kerken: wat doen wij met de QR-code?

In de ene gemeente besluit de kerkenraad om de QR-code te gaan gebruiken, want als in de maatschappij geldt dat je in theater en museum de QR-code moet hanteren, waarom wij dan niet?

Solidair zijn met de maatschappij waar je een onderdeel van bent.

En toen ik het las, dacht ik, ja, daar valt iets voor te zeggen. Je neemt in de kerk ook je verantwoordelijkheid om elkaar te beschermen voor het virus. Kies ik voor niet vaccineren, dat recht heb ik, dan sluit ik mij buiten en kan ik dus niet naar de kerkdiensten gaan.

Maar een week later lees ik een ander artikel. En daarbij speelt de vraag mee: is de kerkdienst gelijk te stellen met een theater of met een museum?

Voor sommigen is wat in de kerkdienst gebeurt niet meer dan verouderd, niet meer van deze tijd en rijp voor het museum.

Wij als gemeenteleden en kerkgangers weten wel beter. Sommigen gaan (wel eens) naar een kerkdienst omdat ze het mooi vinden, alsof je in een theater bent.

En dat mag, je mag een dienst mooi vinden. Even jezelf verliezen in iets moois, daar is niks mis mee.

Maar er zijn ook mensen die een kerkdienst bezoeken omdat ze gevoed willen worden. Het gaat niet alleen om mooi, maar ook om diepgang, het gaat om zingeving voor je leven, de keuzes waar je voor staat en het gaat om samenzijn. Om verbinding zoeken met elkaar en wat overstijgend is.

En daarom sprak het artikel mij zo aan dat de kerkdienst niet vergeleek met een theater of museum, maar met een supermarkt. Wij gaan naar de kerkdienst toe om gevoed te worden. En zoals in de supermarkt ook geen QR-code geldt, iedereen heeft recht op voedsel, op eten en drinken, zo geldt dit ook voor de kerkdiensten. En mensen die honger of dorst hebben die laat je niet buiten staan en aan hun lot over, dat is niet-gelovend bezig zijn.

In Ravenstein hebben wij de luxe van een kleine kerkgemeenschap en hoeft de kerkenraad hier geen besluit in te nemen. Mondkapjes bij het lopen, anderhalvemeter afstand, het is voldoende. Ingehouden zingen, als het nog kan en luisteren naar verhalen van een toekomst die ons wacht en daarbij uitzien naar een God die met ons wil zijn (Immanuël). Wij gaan het weer meemaken, anders dan wij graag willen en gewend zijn. Jezus zag het levenslicht in een tijd van onderdrukking, van duisternis, geweld. En dit Licht werd niet overmeesterd of gedoofd. Het schijnt nog steeds als een boodschap van voedsel in barre tijden. Ik wens u/jullie een goede voorbereiding toe in de Adventstijd en Gezegende Kerstdagen.

.

### **Wel en wee.**

Mevrouw Boertjes heeft een nare tijd achter de rug en gaat een hele zware tijd tegemoet.

De kanker in haar mond is niet weggebleven en zij heeft er voor gekozen om niet die zware operaties te ondergaan, waarbij onzekerheid zou blijven bestaan. Ze gaat voor dagelijkse bestralingen (35x!!). Een dappere keuze.

Ook zijn er zorgen rondom Ad de Fijter, nu zijn gezondheid achteruit gaat.

Laten wij bidden voor hen en voor al die anderen die te kampen hebben met ziekte en dit gebed in omzien naar elkaar gestalte geven.

### **Persoonlijk.**

Zoals sommigen van u al weten is mijn leven anders geworden nu Ali sinds 12 oktober is opgenomen in een verpleeghuis en daar de zorg kan krijgen die zij verdient en die ik haar alleen niet meer kon geven. De



## Gemeentebrief

Advent 2021 en januari 2022  
Protestantse gemeente Ravenstein



zwaarte van de zorg is er voor mij af en ik merk dat de ziekte die in haar woont roofofbouw heeft gepleegd op mij. Daar probeer ik nu alle aandacht aan te geven door goed voor mijzelf te zorgen.

Ik wil u allen bedanken voor de terughoudendheid waarmee u dit zeer betrokken hebt meegemaakt. En ik wil zwart op wit collega Ruth Jellema bedanken dat zij de dienst van 17 oktober, waar heel veel voorbereiding in zat, zo op haar manier heeft geleid.

En daarom vond ik het bijzonder fijn om na de dienst van afgelopen zondag even in uw midden te zijn, Johan, onze bouwier, heeft nu voor de eerste keer, een kerk bezocht! (heidense hond??).

Ik ga mij voorbereiden op de diensten die komen en ik ga het pastoraat oppakken en zo hoop ik met vallen en opstaan (!! ) samen met jullie verder te trekken, Gods toekomst tegemoet.

Hartelijke groet uit Tiel,

*August Baars*

mail:predikant@pkn-ravenstein.nl

Ds. August Baars heeft aangegeven weer meer pastoraalwerk te willen doen. Dit is heel fijn, maar we gaan ook verder zoals Jan Meerdink het pastorale werk heeft opgezet. Tevens kunt u bij vragen altijd contact opnemen met Jan Meerdink, Jan Bekker of Corinne Verbraak. Zij zullen dan in overleg met u passende zorg zoeken.

### **Vrouwenvereniging**

Zoals we hadden aangegeven in de vorige gemeentebrief zijn we begonnen met een gezellige lunch bij bierbrouwerij Oijen. Het was inderdaad heel gezellig en heel erg lekker. Zoals we tegen elkaar zeiden...voor herhaling vatbaar!!



Op 20 oktober hebben we een herfststukje gemaakt. Bijgaand een foto van het resultaat van onze knutselavond. We kunnen meer dan we denken!! Marry had gezorgd voor frames en kunstbloemen. Een foto als voorbeeld en hoppa, we konden aan de slag. TADAAA >>>

Op 17 november zouden we s avonds een gezellige sinterklaasviering houden. Dit kon door de nieuwe coronaregels niet doorgaan. Het is niet mogelijk om in de Uitkomst op voldoende afstand te zitten met ons groepje en in de kerk is het niet gezellig te maken met onze slingers. Dus kwam Sint en zijn pieten naar de vrouwen met een leuk cadeautje en een lekkernij. De surprises worden bewaard voor de kerstviering. En de kerstviering is onder voorbehoud op 15 december.

Nadere informatie over deze avonden volgen naar de leden persoonlijk.

*Bestuur vrouwenvereniging*





## Gemeentebrief

Advent 2021 en januari 2022  
Protestantse gemeente Ravenstein



### **Nieuws van SAGE (S**Amenwerkende **G**Eemeentes).

Nog even om uw geheugen op te frissen: SAGE bestaat uit de gemeentes Cuijk, Gennep, Heeswijk-Dinther, Lith/Oyen, Oss, Ravenstein, Uden-Veghel en Grave.

Afgevaardigden van deze gemeentes treffen elkaar een aantal keer per jaar om allerlei onderwerpen te bespreken.

Doel van deze ontmoetingen is om informatie uit te wisselen en om daar, waar mogelijk, de samenwerking te zoeken.

Dankzij SAGE werd er bijvoorbeeld niet alleen in Grave, maar ook in een aantal van de bovengenoemde gemeentes kleding voor de gevangenis ingezameld. Dat is een voorbeeld van een praktische manier van samenwerken.

In deze tijd van krimp in de protestantse kerken wordt de noodzaak om samen te werken steeds groter. We kampen allemaal min of meer met dezelfde problemen en het is fijn om daar met elkaar over na te denken en hulp of handreikingen van andere gemeentes te kunnen aanvaarden.

De classis herkent en erkent de problemen, die we als kleine protestantse gemeentes hebben, ook en daarom zal classispredikant Marco Luijk bij een volgende bijeenkomst van SAGE aanwezig zijn om het presentieplan te bespreken.

In dit plan constateert de classis niet alleen de problematiek van de kleine gemeentes, maar gaat ze ook daadwerkelijk op zoek naar mogelijkheden om samen ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

We zullen regelmatig nieuws vanuit de SAGE bijeenkomsten in Gemeente brief vermelden.

Hebt u vragen of wilt u iets meer weten over SAGE, dan kunt u contact opnemen met Jan Bekker en Jan Meerdink die namens Ravenstein in de SAGE groep zitten.

*Jan Bekker*

### **Samenscholen rond de schrift**

We komen weer fysiek bijeen in de Garnizoenskerk om ons samen te verdiepen in de evangelietekst die de komende zondag in de dienst wordt gelezen.

We lezen samen de tekst in twee rondjes, met daartussen een korte pauze:

1. Wat staat er eigenlijk? Begrijp ik wat ik daar lees? Welke vragen roept de tekst bij mij op?
2. Welk appél doet de tekst op mij en op mijn leven? Welk verlangen komt er in mij op?

Het gaat hier om een zgn. 'instuif', d.w.z. dat eenieder die mee wil doen, zonder zich vooraf aan te melden van harte welkom is. U kunt eenmalig, vaker of altijd meedoen. Ook afmelden is dan niet nodig. We zien wel wie er is.

We lezen uit de Naardense bijbel. Als u wilt kunt u uw eigen bijbel meenemen.

De bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

We volgen de coronaregels. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De komende data zijn:

30 november

7- 14- 21- 28 december

*Leon Teubner*



# Gemeentebrief

Advent 2021 en januari 2022  
Protestantse gemeente Ravenstein



## Begraafplaats 't Polleke

Is het hek open???

Neem eens een kijkje op de  
begraafplaats.

Net zoals "onze" kerk heeft juist  
de eenvoud de charme die je  
bekoort.

Je mag mij ook na de kerkdienst  
aanspreken en vragen of ik  
gelegenheid heb om even met je  
mee te lopen/rijden naar de  
begraafplaats.

Ik heb de sleutel altijd bij me.

*Corinne*





# Gemeentebrief

Advent 2021 en januari 2022  
Protestantse gemeente Ravenstein



## Het is Gods wil (!)(?) De spagaat van een keuterboer

Verhalen van oude mensen over vroeger zijn dikwijls leerzaam en waardevol, vaak blijken ze ook een indringende boodschap te hebben voor ons hier en nu.

Het is zo'n 20 jaar geleden dat een oude man op een boerderijtje in de achterhoek mij het volgende vertelde: Het was de tijd van zijn opa zo rond 1920. De keuterboertjes in de achterhoek hadden net enkele samenwerkingsverbanden (coöperaties) opgericht, met het doel afzet en inkoop zoveel mogelijk samen te doen om daardoor betere prijzen te kunnen bedingen. Bij de veelal kerkelijk betrokken keuterboertjes werkte dit systeem prima. Er was echter één belangrijk discussiepunt: Mag je jezelf verzekeren tegen calamiteiten? Voor de kleine boertjes die maar een minimale veestapel hadden betekende de dood van een koe min of meer een ramp. De inkomsten konden zomaar halveren, terwijl de lasten gewoon doorliepen. Vaak was de consequentie dat de boer uit de (pacht)boerderij gezet werd. Om deze reden werd het voorstel vanuit de coöperatie gelanceerd om een veefonds op te richten, een verzekering die uitkeert bij het overlijden van dieren. Hiervoor werd een vergadering belegd.

De opa van de man uit dit verhaal was een principiële gelovige die in de buurt veel aanzien genoot. Voor hem was het heel duidelijk; God is almachtig en alles wordt door hem bepaald, hiertegen mag je je niet verzetten. Als je getroffen wordt door onheil, dan moet je dit ondergaan en aanvaarden als een straf van God. Er werd niet getwijfeld aan de almacht van God, alles wat er gebeurde en nog gebeuren zal is van tevoren door God bepaald. De conclusie luidde dan ook: verzekeren is ingaan tegen de wil van God!

Er is natuurlijk veel discussie geweest in de familie over de voors en tegens en zoals dat dikwijls ging, werd ook de bijbel erbij geraadpleegd. Bijzonder was dat de dominee zich hierbij op de vlakte hield, die wilde waarschijnlijk de kool en de geit sparen door zich hierover niet uit te spreken.

Zo kwam het dat zijn opa ter vergadering ging met het oprechte plan, alle leden te adviseren tegen te stemmen, hij was zeer gemotiveerd om allen van zijn standpunt te overtuigen. Thuis wachtte de familie, toch wel enigszins gespannen, de komst van opa af; had hij ze weten te overtuigen? Groot was de verbazing toen opa deze vraag met "nee" beantwoordde. Maar nog groter was de verbazing toen opa zei, ik heb ze niet weten te overtuigen maar sterker nog ik heb zelfs voorgestemd en ik zal jullie ook vertellen waarom. Er waren meerder goede argumenten voor;

God heeft ons gegeven;	Ogen om te zien	Oren om te horen
	Een huid om te voelen	Een neus om te ruiken
	Handen om te werken	Hersenen om na te denken

We weten van Goed en Kwaad via de appel die we gegeten hebben. Onze hersens moeten we gebruiken om kwaad en onheil te voorkomen; zo bouwen we dijken tegen het water, repareren het dak tegen de regen, zaaien we in het voorjaar en oogsten we als het graan rijp is.

De verzekering is er om ervoor te zorgen dat een familie niet aan de bedelstaf belandt door veesterfte én ....., het is een Bijbelse plicht om er te zijn voor onze naaste.

Het was duidelijk dat leden met deze inzichten opa wisten te overtuigen.

Mij schoot dit verhaal weer te binnen want in de huidige tijd kunnen wij het woord verzekeren uit dit verhaal direct inwisselen met vaccineren tegen Corona.

Jan Meerdink