



Gemeentebrief september/november 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein
Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein
Kerkelijk werker Ds. August Baars, emailadres: predikant@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon Jan Bekker, diaken, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl
College van Beheer Rabobank NL 55 RABO 0143 1025 83
Diaconie Rabobank NL 78 RABO 0373 7449 86
De diaconie heeft een nieuw banknummer!!! Past u deze aan in uw administratie.

Kopij adres: diaconie@pkn-ravenstein.nl

Inleverdata 8 november 2021 voor de adventsperiode

Distributie: Jan Bekker, Jac. van Badenhof 20, 5371 EZ Ravenstein, 0486-41 65 44

Eindredactie: Corinne Verbraak, diaconie@pkn-ravenstein.nl

Opmerkingen over de inhoud graag richten aan Corinne Verbraak

De kerkenraad vergadert eens per 2 maanden op woensdagavond, 19.30u in de Uitkomst.

.

Lieve mensen,

Wel of niet wat meer vrijheden, maar voorlopig nog steeds met beperkingen.

Bij binnenkomst ontsmetten we nog steeds onze handen (ivm gebruik liedboek), en het liefst ook de looproute nog gebruiken.

We zingen weer tijdens de dienst en na de dienst drinken we gezamenlijk de koffie, echter hierbij gaan we nog steeds verspreid in de kerk zitten.

.

Kerkdiensten:

Zondag 19 september	10.00u	Ds. Eduard van den Berg	
Zondag 3 oktober	10.00u	Mevr. Riet Baars	
Zondag 17 oktober	10.00u	Ds. August Baars	Bevestiging nw. ambtsdragers Afscheid Albert Rozema
Zondag 7 november	10.00u	Ds. Evert Hempenius	Oogstdienst !!
Zondag 21 november	10.00u	Ds. August Baars	Bevestiging Henk Visscher Laatste zondag kerkelijk jaar

Schoonmaakrooster

Zondag 19 september	Nico en Lens
Zondag 3 oktober	Corinne en Matty
Zondag 17 oktober	Hans en Lisette
Zondag 7 november	Nico en Lens
Zondag 21 november	Corinne en Matty

Noteer aub de data in uw agenda, voor vragen, bel of app mij dan even.

Corinne 06-13 06 19 31 of diaconie@pkn-ravenstein.nl

.

Kerkrentmeesters

De begroting van 2022 ligt ter inzage in de kerk en is op te vragen bij een van de kerkenraadsleden. In het kort is het een gezonde begroting met een aanvaardbaar resultaat van een tekort van klein duizend euro.

Voor onze gemeenteleden die de begroting digitaal willen inzien kan deze nagezonden worden. Stuur u een mailtje naar kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl of via Jan Bekker.

Website en opname zondagse kerkdienst



Gemeentebrief september/november 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



De

De nieuwe website is te bereiken via: www.PKN-Ravenstein.nl

Op onze nieuwe website staat ook een link om de zondagsdienst na te luisteren.

Heeft u tijdens de dienst iets gehoord wat u nog eens wilt naluisteren dan is dat tegenwoordig mogelijk.

Heeft u op- of aanmerkingen over de nieuwe website, laat het dan weten.

We willen dat de website voor iedereen toegankelijk is en met het oog op de toekomst, zal ook meer informatie van de website te halen zijn. bijvoorbeeld over de gastpredikanten en over een viering.

Mocht u de gemeentebrief kwijt zijn, ook deze is te vinden op de website.

Corinne

.

Oogstdienst !!

Niet op 3 oktober, maar op 7 november met ds Hempenius!

Helaas heeft mevr. Riet Baars niet op tijd te horen gekregen dat we op 3 oktober een oogstdienst hebben. Ze heeft de viering al helemaal klaar.



We hebben aan ds Hempenius gevraagd of we tijdens zijn voorgaan de oogstdienst kunnen houden. Ds. Hempenius heeft aangegeven van harte hieraan mee te werken en de oogstdienst wordt dus een maand verplaatst.

Dit betekent wel een aanpassing, maar we zullen er alles aan doen om weer een mooie oogsttafel aan te kleden.

Graag ontvangen wij nog van u glazen potjes - type Hak (geen reclame) of kleine jampot -, waar een mooie portie moes in gemaakt kan worden.

De potjes mogen bij Corinne of Henny worden ingeleverd.

Zaterdag 6 november zullen we weer in de kerk aanwezig zijn om de tafel aan te kleden en uw groente en fruit te ontvangen.

Tussen 10.00 en 12.00u is de grote deur open daarvoor.

Corinne

.

Ik zou wel eens willen weten...

Het is een liedje van Jules de Corte dat steeds door mijn hoofd speelt, een liedje uit 1957, waarin hij vragen stelt naar de zin van het leven en daar een christelijk antwoord op geeft aan het eind van elke strofe.

Een tijd van vragen, heel veel vragen en antwoorden die uitblijven, dat is een tijd waarin je in onzekerheid leeft.

En zoals velen van u weten leven wij nu in zo'n tijd.

En er zijn velen die meelevens, heel veel lieve mensen die helpen, organisaties die zich voor je inspannen.

En ik hoop dat u dat ook ervaren heeft, ervaart of zult ervaren wanneer u in zo'n tijd vol vragen terecht bent gekomen.

Je wilt werken, maar hebt geen werk. Je bent opeens alleen komen te staan.

Er is een ziekte die in jou is gekropen, misschien al langer geleden, zonder dat je het wist en die



Gemeentebrief september/november 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Ja,
hebt

ziekte is bij jou gaan inwonen.
want ook ziektes hebben een huis nodig, een woning om in te verblijven. En je pech als jij bent uitgekozen.

En de mensen om je heen hebben ook pech, want zij kunnen niet doen wat zij willen en voelen zich geroepen om jou te helpen.

En dan komt de vraag: 'ik zou wel eens willen', maar daar wordt geen rekening mee gehouden met wat jij wilt.

En je vraagt je ook af, ik zou wel eens willen weten; want wat is de zin hiervan?

Is dit de zin van jouw leven?

Er zo aan toe zijn en afhankelijk worden van anderen, geen zelfstandigheid meer hebben? Leven in onzekerheid?

Mensen willen antwoorden.

Het liedje van Jules de Corte begint met de vraag: 'Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog'.

Want zo kun je je voelen, je kunt alleen maar omhoogkijken, je ziet alleen maar bergen om je heen, je zit in een dal, je hebt geen uitzicht en daarom geen toekomst die je ziet. Alleen maar hoge bergen. Je voelt je alleen, want die hoge bergen zorgen er ook voor dat je geen hulp kunt krijgen.

Er zijn veel mensen die dit hebben ervaren, dit gevoel van in een diep dal zitten. Daarom is Psalm 121 één van de lievelingspsalmen geworden (naast Psalm 23). En in die Psalm komt er een antwoord, blijft het niet bij vragen. Het is een niet alledaags antwoord, geen aards antwoord. Het is eerder iets wat je onhoorbaar wordt ingefluisterd, want het is jouw persoonlijk antwoord op de vraag: 'Van waar zal mijn hulp komen?' en in jou borrelt het antwoord op: '*mijn* hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft'.

En dit antwoord wordt door anderen bevestigd, want het vervolg is: Hij zal je voet niet laten wankelen. Er staat dus niet: Hij zal *mijn* voet niet laten wankelen, maar Hij zal *je* voet niet laten wankelen. Het wordt je toegezegd, door een ander, die net zoiets heeft ervaren van hulpeloosheid en eenzaamheid als jij, maar die heeft ontdekt dat in dit vertrouwen een weg te gaan is, ook al zie je geen toekomst, geen horizon.

Er is een weg te gaan, een weg is te gaan in vertrouwen, gesteund door anderen, die zo jou de hulp laten ervaren die de Eeuwige jou geeft.

Persoonlijk

Nu er nog even geen duidelijkheid is in ons leven, durf ik nog geen zaken te plannen, zoals gespreksgroep op donderdagavond. Zodra het kan, komen wij weer samen en zult u uitgenodigd worden.

Mijn vrouw gaat op maandag, donderdag en zaterdag voor therapie naar een zorgboerderij. Op één van die dagen probeer ik telefonisch contact te zoeken met gemeenteleden, dus misschien met u.

Hartelijke groet,
Ds August Baars.

.

Wel en wee

De kerkenraad heeft in overleg met Ds August Baars besloten dat als er pastorale zorg in onze gemeente nodig is, u zich allereerst kan melden bij Jan Meerdink, Jan Bekker of Corinne Verbraak. Zij zullen dan in overleg met u passende zorg zoeken.

Onze gebeden gaan naar Jan en Diny Bak en naar Ad de Fijter (en Bets de Fijter), die allen wat kwakkelen met de gezondheid. We wensen ze van harte beterschap en hopen ze snel weer te zien.

.

Vrouwenvereniging

Wij gaan weer beginnen met onze maandelijkse bijeenkomsten.

Door de corona hebben we lang geen bijeenkomsten gehad en tijdens het samenzijn afgelopen



Gemeentebrief september/november 2021 Protestantse gemeente Ravenstein



Het
om

maand werd duidelijk dat we weer graag willen beginnen. bestuur heeft besloten om groots te beginnen en heeft de leden uitgenodigd gezamenlijk een lunch te nuttigen in Oijen, dit zal plaatsvinden op donderdagmiddag 23 september.

20 oktober gaan we een herfststukje maken.



17 november gaan we de hilarische Sinterklaasviering houden.



15 december houden we de warme, gezellige kerstviering

Nadere informatie over deze avonden volgen naar de leden persoonlijk.

Bestuur vrouwenvereniging

Samenscholen rond de schrift

We komen weer fysiek bijeen in de Garnizoenskerk om ons samen te verdiepen in de evangelietekst die de komende zondag in de dienst wordt gelezen.

We lezen samen de tekst in twee rondjes, met daartussen een korte pauze:

1. Wat staat er eigenlijk? Begrijp ik wat ik daar lees? Welke vragen roept de tekst bij mij op?
2. Welk appél doet de tekst op mij en op mijn leven? Welk verlangen komt er in mij op?

Het gaat hier om een zgn. 'instuif', d.w.z. dat eenieder die mee wil doen, zonder zich vooraf aan te melden van harte welkom is.

U kunt eenmalig, vaker of altijd meedoen. Ook afmelden is dan niet nodig.

We zien wel wie er is.

We lezen uit de Naardense bijbel. Als u wilt kunt u uw eigen bijbel meenemen.

De bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

We volgen de coronaregels. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Leon Teubner

Van God is de schepping

Maarten Luther schrijft in zijn *Tafelredenen*:

Van God weten alle mensen van nature en zonder enige kennis van kunsten en wetenschappen. Nooit was er ooit een volk dat het niet geloofde aan het bestaan van iets goddelijks dat alles heeft geschapen. Daarom zegt de apostel Paulus ook: 'Want zijn onzienlijkheid wordt, vanaf de schepping van de wereld, vanuit de schepselen verstaan en doorschouwt: zijn eeuwige kracht en zijn Goddelijkheid'" (Rom. 1, 21).

In alle actuele discussies en beleidsvorming m.b.t. de klimaatcrisis is er een grote afwezige stem: die van God, de Bron van al wat is.

Spiritueel gezien is de schepping méér dan alleen materie. Zij is een bezielde werkelijkheid die ons elk moment vanuit God wordt gegeven.

Wanneer we deze schepping afsnijden van haar Bron, dan snijden we daarmee ook onszelf af van



Gemeentebrief september/november 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Zijn levengevende bezieling.

Vanuit deze gedachte willen wij op een andere manier stilstaan bij de schepping: als een vindplaats van goddelijke inwoning en werkzaamheid, die ook voor ons ervaarbaar is.

Wij laten ons hierbij leiden door dagboekantekeningen van Thomas Merton, een bevlogen gelovige uit de vorige eeuw, die met de ogen van Paulus naar de schepping heeft leren kijken.

We lezen en overwegen zijn getuigenissen over religieuze ervaringen die hij opdeed in de natuur. En we doen dit met het oog op ons eigen leven.

Datum zaterdag 16 oktober 2021
Plaats Garnizoenskerk Ravenstein
Tijd 14.00-15.30 uur
Kosten vrije gave voor de gemeente

Leon Teubner

.

Koffiedrinken

We drinken sinds juli weer gezamenlijk koffie/thee na de kerkdienst.

We maken hierbij gebruik van de klaptafeltjes die via De Valkenburgt in ons bezit zijn gekomen.

Hierdoor kunnen we meer afstand bewaren.

We hebben de afgelopen periode ook al een keer buiten kunnen zitten, dit was weer eens wat anders en goed bevallen.

Nu heb ik wel een vraagje; voorheen (jaren en jaren geleden) spoot de gemeente een middelkje waardoor het onkruid rondom de kerk de kop werd ingedrukt. Dat mag niet meer. Jan Bekker heeft al diverse keren geprobeerd om het plaatsje achter schoon te houden.

Dit is alleen niet te doen. Zijn er gegadigden die het niet erg vinden om het onkruid te lijf te gaan, welke de voordeur en het plaatsje achter ontsieren?

Graag melden bij Jan Bekker of Corinne, diaken@pkn-ravenstein.nl

.

Begraafplaats 't Polleke

Is het hek open???

Neem eens een kijkje op de begraafplaats.

Net zoals "onze" kerk heeft juist de eenvoud de charme die je bekoort.

Je mag mij ook na de kerkdienst aanspreken en vragen of ik gelegenheid heb om even met je mee te lopen/rijden naar de begraafplaats.

Ik heb de sleutel altijd bij me.



Corinne



Gemeentebrief september/november 2021
Protestantse gemeente Ravenstein



Uit

de Petrus nieuwsbrief

Nu de maand september is aangebroken, gaat in veel gemeenten binnenkort een nieuw kerkelijkseizoen van start. Hoe pakken we de draad op met voorzichtigheid én vertrouwen? Ds. Harmke Heuver schreef een gebed.

Vooruitkijken

God,

Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.

God,

nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets groter.
We zien meer mensen,
we raken aan, hier en daar, voorzichtig.
Maar er is ook die gewenning
en die angst.
Hoelang zal dit duren? Wanneer weer een golf?
Er komen vast weer beperkingen...

God,

na zoveel keer het deksel op de neus,
na anderhalf jaar zo'n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.

Help ons,
met de tijd nemen,
met voorzichtigheid,
met vertrouwen,
met een open vizier,
dat we weer dúrven,
met Uw zegen.

Amen