



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein
(Parkeren op 'De Bleek')

Kerkelijk werk Leon Teubner,
omzien-naar-elkaar@pkn-ravenstein.nl

Contactpersoon Jan Bekker,
kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl

INLEVERDATA VOOR 15 NOVEMBER
EDITIE: DECEMBER T/M FEBRUARI

Kopij-adres

kopij@pkn-ravenstein.nl

Opmaak, layout & distributie

Eelco van Vliet

Eindredactie

Corinne Verbraak

College van Kerkrentmeesters

Rabobank NL55RABO 0143 1025 83

College van de Diaconie

Rabobank NL78RABO 0373 7449 86

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Kerkdiensten

03 september	10.00 uur	Ds. P.A. Baars
17 september	10:00 uur	Ds. E. van den Berg
01 oktober	10:00 uur	Ds. P.A. Baars
	Oogstdienst & viering van het avondmaal	
15 oktober	10:00 uur	Leon Teubner
05 november	10:00 uur	Aart van Drie
19 november	10:00 uur	Ds. R. Jellema
	Eeuwigheidszondag i.p.v. 26 november	

Mocht er oppas- en/of kindernevendienst nodig zijn op een zondag dan wordt dit geregeld.

Schoonmaakrooster

03 september	Matty en Henny v/d K.
17 september	Lisette en Hans
01 oktober	Lens en Nico
15 oktober	Matty en Henny
05 november	Lisette en Hans
19 november	Lens en Nico



De kerkenraad vergadert in de komende periode op
13 september en 15 november om 19:30 uur in 'De Uitkomst'

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Wel en wee in onze gemeente.

Hoewel we een gemeente zijn met veel oudere leden hebben we in het recente verleden niet vaak een uitvaart gehad.

Nu lijken de “slechte” berichten ons te overspoelen.

Zondag 13 augustus is overleden: br. Teun Vroege, geboren in 1947 in Jutphaas, woonde op de Koolwijk mooi tegen het Herperduin met veel land rondom.

Ideaal voor zijn grote hobby paarden en paardrijden.

Teun zat al enige jaren in een verzorgingshuis.

Hij laat zijn vrouw Ine en zoon Nico met schoondochter met twee kleinkinderen achter.

Van br. Jaap Dotinga hebben we bericht gekregen dat de immuuntherapie stopgezet is.

Het is afwachten hoe de komende tijd zal gaan.

Een mooi gebaar is gemaakt door br. Otte, toen hij dit nieuws hoorde heeft hij een mooi eigen gemaakt houtsnijwerk ‘een engel van vrede’ gegeven aan Jaap.

Zr. Boertjes heeft al enige jaren gevochten met de gevolgen van kanker, zware en intensieve behandelingen werden afgewisseld met periodes van herstel, afgelopen maand bleek dat herstel niet meer mogelijk was. Ze is 25 augustus samen met haar man Jan Boertjes bijgezet op de natuurbegraafplaats De Maashorst in Schaijk.

Vanuit de pastorale groep ben ik vaak bij zr. Boertjes op bezoek geweest . Met name in het begin was ze erg kritisch,

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

vaak ook teleurgesteld in de Kerk. Toch heb ik de bezoeken aan haar niet als moeilijk of als een verplichting ervaren, want de gesprekken gingen meestal verder, dieper.

Over de familie, de kinderen en kleinkinderen, maar ook hoe zij, ondanks vele teleurstellingen in haar leven vasthield aan haar geloof. De kern van haar geloof was God die zegt: "Ik ben, Ik zal er zijn".

Mijn mooiste herinnering aan zr Boertjes is mijn voorlaatste bezoek. Ze had net goed bericht van haar scan gehad, we hadden een gezellig gesprek toen ze zei: ik heb zin in een wijntje doe je mee? Dit aanbod sloeg ik niet af en nadat ze de glazen had ingeschonken zei ze; nu gaan we proosten: Op het leven!!

De pastorale groep

In onze kleine gemeente hebben we een pastorale groep gevormd, met gemeenteleden die mensen bezoeken.

Mocht U het prettig vinden bezocht te worden dan horen we graag van U. Indien het gewenst of noodzakelijk is kan er ook een dominee pastorale zorg verlenen.

We hopen op deze wijze aan een van onze kerntaken, de pastorale zorg, een goede invulling te kunnen geven.

Namens de pastorale groep, *Jan Meerdink*

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Bijbelgroep

Vanaf dinsdag 5 september lezen we weer elke week het evangelie van de komende zondag.

We lezen samen de tekst met het oog op ons concrete leven hier en nu. We discussiëren niet over de tekst maar respecteren ieders inbreng. U bent van harte welkom om een keer of vaker mee te doen.

Aan- of afmelden is niet nodig.

De bijeenkomsten zijn gratis.

(een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld voor het onderhoud en de verwarming van de ruimte in de collectezak achterin de kerk).

De bijeenkomsten zijn van 14.00-15.30 u in de Garnizoenskerk.
Leon Teubner, leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl

Oogstdienst 1 oktober

Om de tafel weer mooi te kunnen vullen doen wij een beroep op u.

Heeft u iets voor op de tafel dan ontvangen wij dit graag 30 september (zaterdag) tussen 10.00 en 12.00uur.

Graag verse groenten en/of fruit of zelf ingemaakte groenten of fruit.

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Heeft u ook een leuk idee om de tafel te versieren, dan horen wij dat heel graag.

Corinne en Henny

Van de vrouwenvereniging

De vakantie zit er weer op we beginnen op maandag 18 september. Let op, een maandag deze keer!!.

We nemen het programma door, luisteren naar vakantie verhalen en gaan daarna sjoelen.

Op 18 oktober hebben we een halloween avond.

We gaan uitzoeken wat halloween is. Indien mogelijk mag je verkleed komen.

Tevens trekken we dan de lootjes voor de Sinterklaasviering

Op 15 november vieren we Sinterklaas. Gezellig met een verhaal, cadeautjes, gedichten en natuurlijk speculaas.

Jullie zien het, een leuk programma in het verschiet.

Wil je kennismaken met ons groepje, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

We komen maandelijks op de 3e woensdag van de maand bij elkaar in de Uitkomst om 19.30uur.

(Henny, Diny en Marry)

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Mystieke tekstlezing

Vanaf vrijdag 1 september starten we weer een nieuwe cursus mystieke tekstlezing. Dit werkjaar lezen we uit het *Boekje van het volmaakte leven*, een van de invloedrijkste, meest gelezen spiritueel-religieuze teksten uit de Middeleeuwen. Maarten Luther schreef hierover:

“Dit edele boekje moge arm en onopgesmukt zijn in woordkunst, maar is des te rijker en kostbaarder in goddelijke wijsheid. Mij is, afgezien van de bijbel en het werk van Augustinus, niet één boek onder ogen gekomen waaruit ik meer geleerd heb en nog zal leren.”

We komen elke 1^e vrijdag van de maand fysiek (online meedoen is een mogelijkheid) bijeen van 10.30-12.00 u.

De bijeenkomsten zijn gratis in de Garnizoenskerk.

(een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld voor het onderhoud en de verwarming van de ruimte in de collectezak achterin de kerk)

leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Anneke op het grote orgel in Den Bosch

Op zondag 30 juli heeft Anneke Mols de viering opgeluisterd van de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch.

Daar heeft zij, voor het eerst, op het grote orgel van de kerk gespeeld. Het was eng, zei ze, maar ook fantástisch.

Tijdens de dienst speelde zij ook drie delen van Vivaldi. Elly en ik hebben geen foute noot gehoord, en ook ds. van Tilburg, die de dienst bijwoonde, was vol lof over haar spel.

De link naar de dienst van waarin Anneke begeleiden op het orgel:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175/events/recording/169070400001175>

Dat gaat nog wat worden op ons kleine orgeltje!

(Leon Teubner)

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Over het Onze Vader

Er is geen gebed wat over de gehele wereld en sinds het begin van onze jaartelling zo bekend is als het Onze Vader.

In Jeruzalem is er speciaal een kerk – de ‘Onze Vader kerk’ – aan gewijd. Op keramieke tegels is de tekst ervan in 60 verschillende talen weergegeven.

Het Onze Vader wordt dus wereldwijd en al eeuwenlang gebeden. Maar wordt het ook begrepen?

De moeilijkheid ligt in het feit dat de tekst, door Jezus in het Aramees uitgesproken, in het Grieks is opgeschreven, en dat wij het in een derde vertaling, in het Nederlands, bidden. En hierdoor gaan voor ons veel nuances verloren. Bijvoorbeeld, dat de werkwoorden in de eerste drie beden de vorm hebben van een dwingende eis.

Heilig! uw Naam (i.p.v. *Geheiligd worde uw Naam*)
Doe komen! uw koninkrijk (i.p.v. *Uw koninkrijk kome*)
Doe geschieden! uw wil (i.p.v. *Uw wil geschiede*)

Als wij het Onze Vader bidden, en als de vertaling uit het Aramees in het Grieks klopt, dan eisen wij met Jezus van onze Vader, dat Hij alleen kan en moet doen, wat wij mensen niet kunnen: het heiligen van zijn Naam, het doen komen van zijn koninkrijk, en het doen geschieden van zijn wil.

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Zo gezien is het begin van het Onze Vader een wanhopige, vertwijfeld eisende smeekbede van een wijze Rabbi, die een indringend besef heeft van het menselijke tekort, en die ons zo een beroep wil laten doen op de ontfermende bewaring van onze Vader.

Dat besef van ons menselijk tekort wordt scherp weergegeven in de twee laatste beden van het Onze Vader. Eigenlijk wordt het gebed heel begrijpelijk als we het achterstevoren zouden lezen:

*En laat ons niet omkomen in de beproeving
(i.p.v. En leid ons niet in verzoeking)
maar redt ons vanuit het kwaad/kwade
(i.p.v. maar verlos ons van de boze)*

De laatste bede: *maar redt ons vanuit het kwade*, geeft de situatie aan waarin wij mensen onszelf steeds weer tegenkomen. *Het kwaad/kwade* (enkelvoud!) betekent in de Bijbel maar één ding: ons afgekeerd raken van God. Net zoals het volk van God zoeken en gaan ook wij dagelijks ongemerkt onze eigen wegen, raken in de ban van onszelf en de waan van de dag, en veiligen ons in de geschapen dingen van de wereld.

Precies die geschapen conditie van de dingen en van onszelf, en vooral de beschutting en de redding welke zij lijken te bieden, vormt *de beproeving* waarin wij voortdurend leven. Daar valt niet aan te ontkomen, dat is ons menselijk tekort.

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Nu heeft 'komen' in de Bijbel vaak de strekking van 'ergens komen om er te blijven': het volk Israël wordt door God naar het beloofde land geleid om er te blijven. In het licht van deze laatste beden krijgt 'komen' dan de angstige toon van 'er in te blijven'. Wat dan betekent: 'in de beproeving, dus in het afgekeerd-zijn van God te blijven steken en daar op eigen kracht niet meer uit kunnen komen.'

Het Onze Vader van Jezus schetst ons zo onze menselijke conditie. We kunnen niet voorkomen dat wij afgekeerd raken van God, en steeds weer terechtkomen in die éne beproeving, waarin we steeds dieper terechtkomen, als we ons heil en onze redding blijven zoeken bij het geschapene i.p.v. bij onze Schepper.

Dat is dan ook de reden waarom wij niet daadwerkelijk in staat zijn aan de drie eerste beden te voldoen, en is God de Enige die dat kan: het heiligen van zijn Naam, het doen komen van zijn koninkrijk, en het doen geschieden van zijn wil. Als wij zo met Jezus het OnzeVader bidden, bieden ook wij aan God de ruimte om te doen wat Hij beloofd heeft: Zich over ons te ontfermen en ons doorheen dit leven te bewaren,

want van(uit) U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid!

(Leon Teubner)

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Nadenkertje

Charlie Chaplin overleed op 88 jaar.

Hij heeft ons 4 stellingen achtergelaten:

- (1) Niets is eeuwig in deze wereld, zelfs onze problemen niet.
- (2) Ik loop graag in de regen, want niemand kan mijn tranen zien.
- (3) De meest verspilde dag in het leven is de dag waarop we niet lachen.
- (4) De zes beste dokters ter wereld zijn...
 1. zonneshijn,
 2. Rust maar uit,
 3. Oefening,
 4. dieet,
 5. Eigenwaarde,
 6. Vrienden.

Als je de maan ziet zul je de schoonheid van God zien.....

Als je de zon ziet zul je de kracht van God zien..

Als je in de spiegel kijkt, zie je Gods beste creatie.

Geloof het dan maar.

We zijn allemaal toeristen, God is onze reisagent die onze reisroutes, boekingen en bestemmingen al heeft gemaakt...
Vertrouw op hem en geniet van het LEVEN.

Het leven is gewoon een reis!

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Orgelconcert in de Paaskerk, Oss

Ik geef op **vrijdag 29 september om 20:00** uur een concert op het van Vulpen-orgel in de Paaskerk in Oss.

Uitgevoerd worden werken van o.a Johann Gottfried Walther en Johann Nicolaus Hanff. Walther, een achterneef van Johann Sebastian Bach, heeft een aantal bewerkingen gemaakt van tijdgenoten in Italiaanse stijl: onder andere klinkt het Concerto del signor Vivaldi.

Daarnaast klinken de zes Choralvorspiele van Johann Nicolaus Hanff (1665-1711).

Ik ben gevorderd amateur organist.

Ik speel in diverse kerken in de regio waaronder de protestante kerken in Ravenstein en Grave, en ook heeft zij al verschillende diensten begeleid in de Paaskerk in Oss.

Onlangs heb ik een dienst verzorgd op het Bätz-orgel in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch.

De toegang is gratis. Van harte aanbevolen!

(Anneke Mols)



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

Vanuit de SAGE

Als SAGE gemeentes hebben we onderstaande theater-
voorstelling naar onze regio kunnen halen!

Noteert u vooral de datum alvast in uw agenda:

19 december, 2015 uur, Theater Maashorst in Uden

In de volgende editie vindt u meer informatie over de voorstelling
en hoe u kaartjes kunt bestellen.

Hoe ga je in godsnaam met het leven om?

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt
Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal.
Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot
Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende
dialogen.

Een reis door het meest geciteerde en misschien wel
onbegrijpelijkste boek ter wereld.

In een avondvullende voorstelling gaat hij kris kras door
de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit.
Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en
confronterend.

Verhalen over angst, liefde, hoop en moed.

Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare
persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel.

Hij leest voor uit de Evangeliën, zingt uit de Psalmen (op
eigen wijze) en oreert met Spreuken.

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein

1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!



Gemeentebrief september t/m november PKN Ravenstein



1 oktober: Gemeente-middag met koffie en broodjes!