

*Bij Johannes 1*

In den beginne was het Woord,  
in beginsel, van begin af aan,  
in elk nieuw begin,  
is het Woord.

In elk hier en nu  
spreekt God zijn woord;  
zonder zijn woord  
is niets ontstaan dat bestaat.

Zijn woord is Licht,  
het verlicht ieder mens  
die komt in deze wereld;  
maar de mens begrijpt het Licht niet.

De menselijke logica is duister  
vergeleken met de logica van God.  
Hij komt wel in het Zijne,  
maar de zijnen ontvangen Hem niet.

Wie hem wel ontvangen,  
laten hun eigen logica los.  
Gods woord maakt hen dan  
tot kinderen van God.

Zo wordt het Woord mens,  
en vergoddelijkt Het de mens.  
Zo woont Het in en onder ons,  
vol van Goedheid en Waarheid.