

PKN Ravenstein



**Liturgie voor de dienst
op 24 december 2022
in de Garnizoenskerk.
Aanvang 19.30 uur.**

Orgelspel

Het aansteken van de kaarsen.

Lied van het begin: Lied 489 vers 1.

Groet:

V.: de Heer zij met u

G.: ook met u zij de Heer

Bemoediging:

V.: onze hulp is in de Naam van de Heer

G.: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed:

V: o God, keer U om naar ons toe
en laat ons niet in het duister achter

G: laat Uw licht in de nacht doorbreken

V: laat ons, o Heer, Uw liefde zien
in het kind in Bethlehem

**G: en geef ons een teken van leven
in de nacht op aarde!**

V: o Heer! Hoor ons gebed

G: en laat ons geroep tot U komen

Amen

Zingen: Lied 489 vers 2 en 3.

Gebed waarin wij de nood van de schepping voor God brengen in het geloof dat Hij barmhartig is.

Elke bede afgesloten met: Zo bidden wij tezamen: **Heer ontferm U!**

Zingen: Lied 482.

Gebed van het feest.

In deze heilige nacht, God, is ons een licht opgegaan.

Wil ons ervan doordringen dat dit ons levenslicht is.

Verhelder alle donkere nachten door de hoop op uw dageraad.

Schenk ons de vreugde die blijft, nu en in uw rijk dat komt.

Laat het licht waarmee Gij ons vannacht raakt ons de ogen openen dat dit Uw liefde is.

Dit kind is gekomen om ons te redden, om heel te maken wat gebroken is, om wat gebukt gaat rechtop te zetten.

En dat Uw verlangen ook naar ons uitgaat om daarin Hem te volgen

en wij zo leven in uw welbehagen.

Amen.

Leden van OBK spelen voor ons.

Het evangelie voor de Kerstnacht.

De Schrift gelezen, bezongen en overdacht.

Lucas 2 vers 1 – 5

Leden van OBK spelen voor ons

Lucas 2 vers 6 en 7

Zingen: Lied 483.

Lucas 2 vers 8 – 14.

Wij zingen:

Ere zij God (2x), in de hoge (3x). Vrede op aarde (2x), in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge (2x).

Vrede op aarde (4x), in de mensen, in de mensen een welbehagen (2x), een welbehagen.

Ere zij God (2x), in de hoge (3x).

Vrede op aarde (2x). In de mensen een welbehagen.

Amen (3x)

Lucas 2 vers 15 – 20.

Zingen: Lied 494.

Dienst van de gebeden, na stil gebed besloten met het Onze Vader.

Leden van OBK spelen voor ons.

Zingen: Lied 503.

De Zegen met aansluitend **Amen (3x)**

Na de dienst is er de collecte voor de instandhouding van de kerk en diaconie.