

# Orde voor de viering van 5 februari 2023. 5e zondag na Epifanie, 10.00 uur (groen), in de PKN van Ravenstein.

Orgelspel, welkom en mededelingen

## DE VOORBEREIDING:

De Paaskaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons midden.

**Zingen NLB 281: 1, 2 en 3** (zo mogelijk gaan we staan)

## Bemoediging:

V: onze hulp op de Naam van de Eeuwige

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**

## Groet:

V: de Heer zij met U

**G: ook met U zij de Heer**

**Zingen NLB 281: 4 en 5** (daarna gaan we zitten)

## Kyriegebed

V: Intenties (3x), door allen na “zo bidden wij U”

gesproken besloten met de woorden van **NLB 274: 2**

**Loflied NLB 81: 1, 2 en 4**

We bidden, zingen, lezen, spreken en horen we

## DE SCHRIFTEN:

Ter inleiding

## **Als gebed samen gezongen NLB 119a: 1 en 3**

*Eerste lezing: Deut. 30, 15 t/m 19 (uit de basisbijbel)*

*Kijk, ik laat jullie vandaag het leven en het goede zien. Maar ook de dood en het kwaad. Vandaag zeg ik jullie: houd van jullie Heer God, leef zoals Hij het wil en houd je aan zijn wetten en leefregels. Dan zal het goed met jullie gaan en zullen jullie een groot volk worden. Dan zal de Heer God jullie zegenen in het land dat jullie gaan veroveren. Maar als jullie de Heer God verlaten, niet meer naar Hem luisteren en je niet meer door Hem laten leiden, maar andere goden gaan aanbidden en dienen, dan zeg ik jullie vandaag dat het slecht met jullie zal aflopen. Jullie zullen niet lang leven in het land dat jullie na het oversteken van de Jordaan gaan veroveren. Vandaag horen de hemel en de aarde wat ik tegen jullie zeg. Zij zijn mijn getuigen. Ik laat jullie kiezen tussen het leven en de dood, de zegen en de vervloeking. Kies alsjeblieft het leven, zodat jullie zullen leven, en jullie familie ná jullie ook.*

## **Zingen NLB 316: 1 en 4**

*Tweede lezing: Matt. 5, 17 t/m 20 (uit de basisbijbel)*

*Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Denk niet dat Ik ben gekomen om de Boeken van de Wet en de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om alles te doen wat er in staat. Luister goed!"*

*Ik zeg jullie dat niet één letter of komma van de wet zal worden afgeschaft voordat de hemel en aarde ophouden te bestaan. Eerst zal alles gebeuren wat er in staat. Jullie moeten je aan alle wetten en leefregels houden die er in staan. Ook aan alle kleine dingen die er in staan. Je mag de mensen niet leren dat iets uit de wet onbelangrijk is. Als je dat wel doet, zul je zelf ook onbelangrijk zijn in het Koninkrijk van God. Je moet je aan alle wetten en leefregels houden en aan de mensen leren om dat ook te doen. Dán zul je geprezen worden in het Koninkrijk van God. Want Ik zeg jullie: als jullie niet beter leven dan de wetgeleerden en Farizeeërs, zullen jullie het Koninkrijk van God niet binnengaan.*

## **Zingen NLB 848: 1 t/m 3**

Overweging

Meditatief orgelspel en aansluitend zingen we NLB 843

## **Zingen NLB 843**

## DE DANKZEGGING

Gebeden:

Dankgebed, voorbeden en stil gebed.

De dienst der gebeden wordt afgesloten met een gezamenlijk gebeden: **"onze vader die in de hemelen zijt  
...."**

**Slotlied NLB 974: 1, 2 en 4** (zo mogelijk gaan we staan)

Wegzending en Zegen:

V: .....

A: Amen (gezongen met NLB 431c)

## **Uitleidend orgelspel**

Collecten bij de uitgang voor de diaconie en kerkvoogdij

Fijn dat u/jij bent gekomen!

Je wordt uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken.

Mooie zondag en een goede week gewenst.

De enveloppen van de Actie kerkbalans liggen achter op de tafel wilt u de juiste envelop meenemen waar uw naam op staat. Alvast bedankt

De volgende dienst vindt plaats op zondag 19 februari en hierin zal ds P.A. Baars voorgaan.

*Bij Matteus 5, 13-16*

Het zout der aarde  
en het licht der wereld  
levenschenkend elk moment  
gegeven van God uit.

Ook de leerling wordt gegeven,  
hier en nu van Hem uit,  
die Zichzelf meeschent  
in zijn schepping altijd weer.

Geschonken worden wij elkaar  
om niet, gratis, zonder  
verdienste,  
om levend Zout en Licht te zijn,  
Gods bewaring hier op aarde.

Door te leven in  
zelfvergetelheid,  
en door Hem in ons te  
ontvangen,  
die Zich zelfvergeten  
wegschenkt  
in bewarende aanwezigheid.

Wij zullen zichtbaar werken in  
openbaarheid,  
Hij zal in ons werken in het  
verborgene,  
maar aan Hem komt alle eer en  
lof toe,  
de Schenker van hemel en aarde.

*Leon Teubner*