

**O zoon, O heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.**

Uitleg en verkondiging

**Orgelspel aansluitend NLB 868:1,2 en 5**

DE DANKZEGGING:

**NLB 868: 1, 2 en 5**

**Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere**

Gebeden:

Gebedsintenties en stil gebed, besloten met:

V: Daarom bidden wij u tezamen:

**G: Heer ontferm U.**

De dienst der gebeden wordt afgesloten met het gezamenlijk gebeden:

**"onze vader die in de hemelen zijt ...."**

Na de dienst bij de uitgang zal de collecte gehouden worden voor de kerk en diaconie

**Slotlied NLB 416: 1-4 Ga mt God en Hij zal met je zijn**

Wegzending en zegenbede:

V: .....

**G: Amen, Amen, Amen.**

Na de dienst is koffiedrinken en ontmoeting  
Een goede en rustige zondag toegewenst.

Zondag 22 januari is de volgende dienst met als voorganger ds August Baars en Pastoor Raaphorst, een oecumenische dienst in de Garnizoenskerk.

ORDE VAN DIENST NR. 1

**Na orgelspel**, welkom en mededelingen.

DE VOORBEREIDING:

De kaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons midden.

**Psalm 72: 1 en 6**

Groet:

V: de Heer zij met U

**G: ook met U zij de Heer**

Bemoediging:

V: onze hulp is in de Naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**

Drempelgebed:

V: o God, keer U om naar ons toe

**G: en doe ons weer leven met hart en ziel**

V: laat ons, o Heer, Uw liefde zien

**G: en geef ons Uw heil !**

V: o Heer! Hoor ons gebed

**G: en laat ons geroep tot U komen. Amen**

vervolg van een lied (gemeente gaat zitten)

**Zingen NLB 285: 1 en 2 : Het licht is ons voorgedaan**

Smeekgebed en/of Kyrië

V: Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde !

V: Gebedsintentie, afgesloten met: daarom bidden wij U tezamen:

**G: Heer ontferm U. Amen**

**Kyrië-lied NLB 463: 1, 6, 7,8 Licht in onze ogen**

**Gloria-lied NLB 871: 1, 4 Jezus zal heersen waar de zon**

DE SCHRIFTEN:

Gebet om de opening van het WOORD.

Oud-Testamentische lezing Jesaja 60,1-6

*De Heer zegt: "Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op. De aarde en de volken zullen in het donker liggen. Maar op jou zal het licht van de Heer schijnen. Iedereen zal zien dat zijn stralende macht en majesteit bij je is.*

*De volken en hun koningen zullen naar dat licht toe komen dat op jullie schijnt.*

*Jeruzalem, kijk eens om je heen! Let op, ze komen allemaal van ver naar je toe. Ook je bewoners worden naar je toe gebracht, zoals je kinderen op de arm meeneemt. Ze zullen bij jou verzorgd worden. Wanneer je dat ziet, zul je tranen in de ogen hebben van blijdschap. Je hart zal bonzen van vreugde. De schatten van de zee en de rijkdommen van de volken zullen naar je toe gebracht worden. Grote kudden kamelen uit Midian en Hefa zullen je land bedekken. Uit Scheba zullen de mensen goud en wierook komen brengen. Ze zullen vertellen wat een geweldige dingen de Heer heeft gedaan.*

**Lied** **NLB 969: 1, 2**

Brieflezing Efeziërs 3,1-12

*Daarvoor ben ik nu dus een gevangene van Jezus Christus. Ik ben dat om jullie te dienen, jullie die geen Joden zijn. Jullie hebben gehoord welke taak God mij heeft gegeven. Om jullie te dienen heeft Hij in zijn goedheid mij zijn verborgen plannen bekend gemaakt. Daarover heb ik jullie hierboven al kort geschreven. Als jullie dat lezen, kunnen jullie iets begrijpen van wat ik weet van de verborgen plannen van Christus. In de eeuwen hiervóór wilde God nog niets over die plannen aan de mensen vertellen. Tenminste, niet op de manier zoals Hij het nu door de Heilige Geest heeft verteld aan de boodschappers van God en de profeten.*

*Dit is Gods plan: de mensen van andere volken mogen samen met de Joden Gods erfenis ontvangen. Want als zij het goede nieuws geloven, horen ook zij bij Gods gezin. En daardoor zijn de dingen die God in Jezus Christus aan de Joden heeft beloofd, nu ook voor hén.*

*Dankzij Gods liefdevolle goedheid ben ik een dienaar van dat goede nieuws geworden. God heeft mij daarvoor zijn kracht gegeven. Ik ben de minst belangrijke van alle gelovigen. Maar toch heeft God mij in zijn liefdevolle goedheid de taak gegeven om aan de niet-Joodse mensen te vertellen over de onbegrijpelijke rijkdom van Christus. God, die alle dingen door Jezus Christus heeft gemaakt, heeft eeuwenlang zijn plannen verborgen*

*gehouden. En nu mag ik aan de mensen zijn plan bekend maken! Pas nú wil God de gemeente gebruiken om zijn grote wijsheid bekend te maken aan de onzichtbare leiders en machten van de geestelijke wereld.*

*Want dat is altijd zijn plan geweest met Jezus Christus, onze Heer.*

*Door ons geloof in Jezus kunnen wij vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan.*

**Lied** **NLB 969: 3, 4**

Evangelielezing Matteüs 2,1-12

*Jezus werd geboren in Betlehem in Judea. Toen Hij geboren was, kwamen wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem. In die tijd was Herodes koning. Ze vroegen: "Waar kunnen we de koning van de Joden vinden die kort geleden is geboren? We hebben in het Oosten zijn ster zien opgaan. We zijn gekomen om Hem te eren en Hem geschenken te brengen." Dit was een grote schok voor koning Herodes en de bewoners van Jeruzalem. Herodes liet de leiders van de priesters en de wetgeleerden van Jeruzalem bij zich komen. Hij wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze antwoordden: "Hij wordt in Betlehem in Judea geboren. Want de profeet Micha heeft opgeschreven:*

*'En jij, Betlehem in het land van Juda, jij bent minstens zo belangrijk als de grote steden van Juda. Want in jou zal iemand geboren worden die mijn volk Israël als een herder zal leiden.'* "

*Toen liet Herodes in het geheim de wijze mannen bij zich komen. Hij wilde heel precies van hen weten wanneer ze de ster voor het eerst hadden gezien. Daarna stuurde hij hen naar Betlehem. En hij zei tegen hen: "Ga dat kind zoeken. Als jullie het hebben gevonden, moeten jullie het mij laten weten. Want dan ga ik ook naar Hem toe om Hem te eren en Hem geschenken te brengen." Zo vertrokken ze.*

*De ster die ze in het Oosten hadden gezien, ging voor hen uit. Hij bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster daar zagen, waren ze erg blij. Ze gingen het huis binnen en vonden daar het kind met zijn moeder Maria. Ze knielden voor Hem neer en aanbaden Hem. En ze gaven Hem dure geschenken: goud, wierook en mirre. En God waarschuwde hen in een droom om niet naar Herodes terug te gaan. Daarom reisden ze langs een andere weg naar hun land terug.*

Lofzegging: lied 339a

**U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, O vader,**