

*Bij Marcus 13, 14-31*

Jij, kijk uit!  
zie wat is voorzeggd:  
na de benauwing,  
na de duisternis  
redding

Jij, kijk uit!  
na de winter  
komt de lente  
met het uitbotten van de vijgenboom  
nadert de zomer

Jij, kijk uit!  
schouw in de nauwte  
doorheen het duister  
naar het licht dat niet komt  
van zon, maan en sterren

Jij, kijk uit!  
naar de mensenzoon  
die komt om in bezit te nemen  
wat Hem eigen is:  
zijn wereld, zijn ordeningen, ons hart.