

Bij Marcus 12, 38-44

Deze Rabbi uit Nazareth
probeert ook ons,
die zijn leerlingen willen zijn,
de ogen te openen voor onze gevangenschap;

voor iets dat wij eigenlijk wel weten,
maar onszelf steeds weer voor verontschuldigen.
Wij kunnen, zo lijkt, blijkbaar niet anders
dan ons heil zoeken bij elkaar.

Door te voldoen aan de ogen van de ander,
en onszelf proberen te redden ten koste van elkaar.
Zo niet de arme weduwe in Jezus' ogen.
Zij zoekt haar heil bij God alleen.

Zij schenkt aan Hem haar zelfbehoud,
om zo, geheel vrij, haar leven
enkel nog te ontvangen van God uit,
die de bron van alle Leven is.