



Thuis

Onder dit centrale thema nodigen wij u uit.

In het voorjaar hebben we in samenwerking met Zorgcoöperatie en Protestante Kerk een drietal ontmoetingen gehad vanuit muziek en tekst van de Mattheus Passion. Iedereen was daar heel positief en gepassioneerd over.

Menigeen heeft gevraagd om weer eens zulke ontmoetingen te organiseren. Dat gaan we doen. Wij bieden u weer een drietal bijeenkomsten aan om elkaar te ontmoeten vanuit het thema "thuis". Ook deze middagen worden vormgegeven vanuit muziek, tekst, beeld en gesprek.

Ook deze keer worden de ontmoetingen begeleid door Leon Teubner en Theo Gallé en ondersteund door Doortje van de Mee.

Op drie woensdagmiddagen willen wij u graag ontmoeten, namelijk op

2 november, 16 november en 14 december.

Wij komen samen in de zaal van de Valkenburcht, telkens van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur. Meedoen, koffie en thee zijn gratis.

Wij denken dat een ontmoeting van 25 gasten optimaal is. Daarom is het slim om niet te wachten met je aanmelden, maar doe dat zeker vóór 31 oktober.

Doortje van de Mee zit klaar om uw naam te noteren, meld je bij haar via

☎ telefonisch of WhatsApp **0628545146**

of mail naar dvdmee@hetnet.nl